



Dankdag 3 november 2021

Voorganger:

📍 Koepelkerk ⌚ 19:30 – 20:30

Dankdag | Look at the World

Welkom, moment van stilte, votum en groet, gebed

Opwekking 407 – Hoe groot zijt gij (piano)

Bijbellezing: Psalm 111 (NBV)

Psalm 111 (met antifoon en wisselzang - zie pagina 2 + *ppt-dia 'antifoon bij Psalm 111'*)

Bijbellezing: 1 Tessalonicenzen 5,12-18 (NBV)

GK 141 Dankt, dankt nu allen God (orgel)

Overdenking *Look at the world*, met aansluitend:

Look at the world (John Rutter) via YouTube

Moment van persoonlijke bezinning/stille tijd; verdieping van besef 'all things come of thee'.

Welke dingen zijn dat op dit moment voor jou?

Dankgebed door Elianne & Petra;

In totaal 5 'blokjes' (waarvan 1 in stilte, voor persoonlijk gebed), met na elk 'blokje' acclamatie:
'Dank u, Heer, voor al het goede, doe ons delen wat u geeft'

Direct aansluitend: Hemelhoog 533 – Dank U, Heer voor al wat leeft (orgel; tekst zie p.3)

Collecte voor Dorcas – mededeling op scherm

Opwekking 733 – Tienduizend redenen (piano)

Psalm 111

Antifoon door 'kwartet' (dia nog niet in beeld, tekst evt. wel): Wanneer de Heer ons leven leidt, laten we dan de richting volgen die de Geest ons wijst

direct gevolgd door: Antifoon door hele gemeente: dia in beeld

1. *allen*

Met heel mijn hart prijs ik de HEER.

Groots is zijn werk, aan Hem de eer!

Ik zal in zijn gemeente zingen.



Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan:
zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
De HEER doet schitterende dingen.

2. *allen*

Hij wil dat niemand ooit vergeet
wat Hij in zijn genade deed.
Zijn trouw laat Hij voor altijd blijken.
Zijn volk kreeg volop proviand.
Hij bracht hen in een eigen land;
wie daar eerst woonden, moesten wijken.

3. *'kwartet'*

De HEER is eerlijk en oprecht
in wat Hij doet, in wat Hij zegt.
Hij gaf zijn wet voor alle tijden.
Bij zijn verbond hoort zijn bevel
voor het verlorene Israël:
zijn woord moet hen voortdurend leiden.

4. *allen*

Volmaakt en heilig is de HEER.
Buig in aanbidding voor Hem neer,
dan zul je echte wijsheid leren.
Hij is de God die inzicht geeft;
verstandig is wie voor Hem leeft.
Voor altijd zal zijn volk Hem eren.

Antifoon

Hemelhoog 533 – Dank U, Heer, voor al wat leeft

Dank U, Heer, voor al wat leeft,
dank voor alles wat Gij geeft:
voedsel, vreugde, overvloed –
Gij zijt overstelpend goed!
Dank U wel voor al wat groeide,
wind en wolken, licht en lucht,
velden vol van goede vrucht,
dank dat duizend bloemen bloeiden!



Al te veel bleef ongedaan;
stil verwijtend zien ons aan
armen, bedelend om brood –
levend lijken zij al dood.
Geef ons heden open handen,
ogen om opnieuw te zien
uw geboden, alle tien:
vlammen die van liefde branden.

Armen in uw koninkrijk
zijn reeds U, de koning rijk –
wie zachtmoedig is beërft
land waarin geen kind meer sterft;
wie hier treurt mag binnentreden,
wie een hart heeft recht en rein
zal daar zonder zorgen zijn:
eindelijk een land van vrede!

Dank U, Heer, dat wie zo leeft
dankzij Pasen toekomst heeft:
honing, melk in overvloed,
Kanaän wordt meer dan goed!
Vrolijk zingen wij tezamen
wereldwijd het hoogste lied
als uw wil voorgoed geschiedt
juichend: halleluja, amen!