



Goede Vrijdag

📍 Koepelkerk ⌚ 19:30 – 20:30

Goede Vrijdag | Voorganger: ds. Laurens Odding | Collecte: Evangelie en Moslims

Welkom in deze viering op Goede Vrijdag. Met elkaar zullen we stilstaan bij de kruisdood van onze Heer. Ds. Laurens Odding zal deze dienst leiden.

Dit zal een ingetogen viering zijn. Iedereen wordt verzocht om in stilte de kerk te betreden en na afloop in stilte de kerk te verlaten. We worden na de dienst niet heen gezonden met de zegen van de Heer. Morgen, bij de Paaswake, vervolgen wij deze viering.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Evangelie en Moslims. In onze gemeente collecteren we digitaal.

Via deze link kun je op je eigen mobiele apparaat meekijken met wat er op de schermen in de kerk getoond wordt: koepelkerk.nl/live-beamer



- In stilte nemen we plaats in de kerk
- Welkom
- Gedicht Jan Groenleer
- Zingen:
 - Jezus, U bent het licht in ons leven – Taize
- Stiltemoment
- Votum & groet
- Gebed
- Collecte
- Inleiding lezingen
- Eerste lezing:
 - Lucas 22:39-65
- Zingen:
 - Hij ging de weg zo eenzaam – NLB 560
- Tweede lezing:
 - Lucas 22:66-23:12
- Zingen:
 - Jezus, om uw lijden groot – NLB 558 vers 1, 6, & 7
- Derde lezing:



- Lucas 23:13-25
- Zingen:
 - Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten – LvdK 177 vers 2, 3 & 6
- Vierde lezing:
 - Lucas 23:26-32
- Zingen:
 - Ik voel mij net een worm, ik ben geen man – Psalm 22: 3 & 5 (Levensliederen)
- Vijfde lezing:
 - Lucas 23:33-47
- Stiltemoment
- Bijbel wordt gesloten
- Paaskaars wordt gedooft
- Lichten in de koepel worden gedooft
- Het doopvont wordt weggedragen
- Paarse antependium wordt weggedragen

- Overdenking
- Zingen:
- Jezus, herinner mij – Taize
- Zesde lezing:
 - Lucas 23:48-49
- Zingen:
 - Wees mij nabij – NLB 247
- In stilte verlaten we de kerk