



## Kerkdienst NGK Arnhem

📍 Koepelkerk    ⌚ 10:00 – 11:30

Zondag Oculi | Voorganger: ds. Laurens Odding | Maaltijd van de Heer | Collecte: diaconie | Namencollecte | Kinderbijbelklas: groep 4-8

Je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren. Ds. Laurens Odding zal voor ons voorgaan vandaag. Aan het einde van de dienst vieren we samen de Maaltijd van de Heer. Iedereen die niet zonder Jezus leven kan, is van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen.

Via deze link kun je op je eigen mobiele apparaat meekijken met wat er op de schermen in de kerk getoond wordt: [koepelkerk.nl/live-beamer](https://koepelkerk.nl/live-beamer)



Tijdens de dienst zal er worden gecollecteerd voor de diaconie. In onze gemeente collecteren we digitaal.

Voor gemeenteleden is er nog een extra fysieke collecte. Dit is een namencollecte om namen op te geven voor de vacatures in de kerkenraad. Op Scipio is hier meer info over te vinden.

Na de verkondiging kun je voor en met je laten bidden in Onder de Koepel.

Voor de kinderen van groep 4-8 is er kinderbijbelklas in Achter de Koepel. Je bent van harte welkom vanaf 9.55u. De kinderen zullen voor de Maaltijd van de Heer weer terug zijn in de kerk.

Voor de kleinsten die al kunnen lopen is er crèche in Achter de Koepel.

Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer op een andere manier dan we gewend zijn. Afgelopen zondag is hier al iets over gezegd, en hebben we er mee geoefend. Het idee is dat we in kleine kringen door de hele kerk heen de Maaltijd vieren. Als bijlage zit een tekening wat de bedoeling is qua opstelling. Op Scipio is hier meer informatie over te vinden. We willen dit 3 keer uitproberen in de komende maanden, om te zien of dit een goede en passende manier is om samen de Maaltijd te vieren. Daarna zal het worden geëvalueerd.

Er is op elke verdieping glutenvrij brood beschikbaar.

- 
- Welkom
  - Zingen:
    - Psalm 25: 4, 5, 6, 7 & 8 (levensliederen)
  - Stiltemoment
  - Votum & groet
  - Zingen:



- Wat zijn de goede vruchten – NLB 841
- Gebed
- Schriftlezing:
  - Lucas 22:14-30
- Overdenking
- Zingen:
  - Hij kwam bij ons – Opwekking 268
- Gemeentegebed
- Collecte
- Terugkomst kinderbijbelklas
- Maaltijd van de Heer
  - Intro
  - Zingen:
    - Voor ieder van ons een plaats aan de tafel – NLB 388
  - Gebed
  - Geloofsbelijdenis:
    - Ik geloof dat God de Vader die een bron van vreugde is - Hemelhoog 523
  - Vormen van kringen
  - Instellingswoorden
  - Viering van de maaltijd
  - Zingen:
    - Wij loven U, o God, belijden U als Heer – NLB 412 vers 3, 4, & 6
- Zegen