



Kerkdienst NGK Arnhem

📍 Koepelkerk ⌚ 10:00 – 11:30

Zondag Laetare | 4e zondag Veertigdagentijd | Voorganger: ds, Laurens Odding | Thema: waar pijn erkent wordt, begint Gods koninkrijk. | Collecte: Daklozenopvang de Duif | kinderbijbelklas: groep 1-3

We zijn midden in de Veertigdagentijd aangekomen. Vandaar Laetare: Verheugt u! We mogen al even naar voren kijken, naar het wonder van Pasen. ds. Laurens Odding gaat vandaag voor en al met ons spreken over Lucas 13:10-21 met als thema: waar pijn erkent wordt, begint Gods koninkrijk.

Via deze link kun je op je eigen mobiele apparaat meekijken met wat er op de schermen in de kerk getoond wordt: koepelkerk.nl/live-beamer



Na de verkondiging kun je voor en met je laten bidden in Onder de Koepel.

Er zal worden gecollecteerd voor daklozenopvang De Duif. In onze gemeente collecteren we digitaal.

Er is kinderbijbelklas voor groep 1-3. Vanaf 9.55u ben je van harte welkom in Achter de Koepel.

Ook is er in Achter de Koepel crèche voor de kleinsten die al kunnen lopen.

- Welkom
- Zingen:
 - Juich voor de Heer – Opwekking 461
 - Heerser over alle dingen – Opwekking 672
- Stiltemoment
- Zingen:
 - Votum en groet - Sela
- Gebed
- Kindermoment
- Zingen:
 - Prijs de HEER je hele leven – Psalm 146 (levensliederen)
- Schriftlezing:
 - Lucas 13:10-21
- Overdenking
- Zingen:
 - Gebed om vrijheid – Sela



Koepelkerk
Gereformeerde Kerk Arnhem

- Gemeentegebed
- Collecte
- Zingen:
 - Samen in de naam van Jezus – Opwekking 167
- Zegen
- Sing-out

