



Kerkdienst NGK Arnhem

📍 Koepelkerk ⌚ 10:00 – 11:30

Zondag Laetare | Voorganger: David Heek | Thema: 'Over onze aannames en oordelen en het grote belang van inkeer' | Collecte: Kledingbank Arnhem | Kinderbijbelklas: groep 4-6

Voor de kinderen van groep 4-6 is er kinderbijbelklas in Achter de Koepel. Zij mogen daar voor de dienst al naar toe.

Voor de kleinsten, die al kunnen lopen, is er crèche in Achter de Koepel.

Na de preek kun je beneden, in Onder de Koepel, voor en met je laten bidden.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kledingbank Arnhem. Stichting Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het niet (meer) zelf kunnen betalen. Ze voorkomen verspilling door gebruikte kleding te hergebruiken. Op deze wijze dragen zij bij aan armoedebestrijding in Arnhem en omgeving. In onze gemeente collecteren we digitaal.

Na de dienst is er voor tieners een chill-out in Onder de Koepel. Kom gezellig bij elkaar! Uiteraard is er weer muziek, eten en drinken.

-
- Zingen:
 - Psalm 25: 1 en 2 (Levensliederen)
 - Welkom en mededelingen
 - Stil gebed (*staande*)
 - Votum & vredegroet
 - Votum
 - V: De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.
 - Gemeente: Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer, de nederigen zullen het met vreugde horen.
 - V: Roem met mij de grootheid van de Heer,
 - Gemeente: sluit je aan om zijn naam te verheffen.
 - V: Ik zocht de Heer, en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.
 - Gemeente: Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
 - V: In mijn verdrukking riep ik naar de Heer,



- hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.
- Gemeente: De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
- V: Proef en geniet de goedheid van de Heer
- Gemeente: Gelukkig de mens die bij hem schuilt.
- V: Vromen, heb ontzag voor de Heer, wie hem vreest lijdt geen gebrek
- Gemeente: Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets.

- Vredegroet
 - Zingen:
 - Psalm 34: 4, 5 en 6 (Levensliederen)
- Bijbellezing:
 - 2 Korintiërs 5: 14-21
- Gebed, *afgesloten met*
 - Gereformeerd Kerkboek Gezang 156 vers 1 en 2 - Heer, ik kom tot U
- Bijbellezingen:
 - 2 Kronieken 36: 14-23
 - Lucas 15: 11-32
- Zingen:
 - Psalm 32: 1 en 2 (Levensliederen)
- Preek
- Zingen:
 - Psalm 32: 3 en 4 (Levensliederen)
- Gebed voor elkaar
- Collecte
- Kinderen van kinderbijbelklas terug in de kerk
- Zingen:
 - Slotlied – Liedboek 657 vers 1 en 4
- Zegen
 - V: God, die ons hoedt met zijn goedheid en trouw, en met zijn visioen van vrede ons voedt, - dat hij met ons blijft delen wat hem beweegt
 - Gemeente: Dat God ons blijvend voedt met zijn woord van welbehagen. Dat hij ons doortrekt met het desem van de ontferming waarvan de smaak ons vertrouwd gemaakt is door Jezus de Messias.



Koepelkerk
Gereformeerde Kerk Arnhem

- V: En moge God ons dan zegenen.
Hij die is: Vader, Zoon en Heilige Geest.
- *Amen gezongen*

