



Kerkdienst NGK Arnhem-Koepelkerk

📍 Koepelkerk ⌚ 10:00 – 11:30

Voorganger: ds. Laurens Odding | Thema: 'De rustdag is een schitterende nutteloze dag' |
Collecte: Alpha Arnhem

Welkom in deze kerkdienst waarin onze eigen voorganger, ds. Laurens Odding, met ons stil zal staan rond het thema '**De rustdag is een schitterende nutteloze dag**'.

De collecte is bestemd voor de interkerkelijke Alphacursus Arnhem. Bij de Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in ca. tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam, gezellig en ook gewoon leuk. Iedere cursus heeft eenzelfde opzet en bestaat uit 3 onderdelen: samen eten, een korte inleiding en bespreken in kleine groepjes.

Er is nog geen kinderbijbelklas.

Tijdens de dienst is er crèche voor de kleine kinderen die al kunnen lopen in Achter de Koepel.

Na de overdenking kun je met en voor je laten bidden door ons gebedsteam in Onder de Koepel.

- **Welkom**

- **Zingen**

- **Psalm 1 (DNP)**

1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt,
wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt,
wie weigert om met spotters op te trekken.

Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken
hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft,
wie dag en nacht uit deze woorden leeft.

2. Hij is zoals een boom die is geplant
in goede grond, dicht bij de waterkant.



Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen.
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet.
Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed.

3. Met wettelozen zal het anders gaan:
het is in Gods gericht met hen gedaan.
Zoals de wind het kaf scheidt van het koren,
zo blaast Hij weg wie niet bij Hem wil horen.
De HEER gaat mee met wie rechtvaardig is.
Wie slecht is eindigt in de duisternis.

- **Votum & groet**

- **Zingen:**

- **'In de veelheid van geluiden' – NLB 283**

1 In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde



sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee.

- **Gebed**

- **Zingen:**

- **'Neem mij aan zoals ik ben' – NLB 833 (1x Nederlands en 1x Engels)**

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.

- **Kindmoment**

- **Zingen:**

- **'Een rijke schat van wijsheid' – NLB 313 vers 1, 3 & 4**

1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.



Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal er in aanschouwen
des Heren aangezicht.

3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

4. Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

- **Schriftlezing:**
 - **Psalm 92**



- **Overdenking:**

- **Zingen:**

- **'Loof overal, loof al wat adem heeft' – NLB 867**

Loof overal, loof al wat adem heeft,

loof God die leeft.

Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied,
de aarde niet zo wijd,
of God wordt lof bereid.

Loof overal, loof al wat adem heeft,

loof God die leeft.

Loof overal, loof al wat adem heeft,

loof God die leeft.

De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is 't bovenal,
dat eeuwig zingen zal.

Loof overal, loof al wat adem heeft,

loof God die leeft.

- **Psalm 92 (DNP)**

1. Goed is het U te danken,
uw naam te prijzen, HEER,
te zingen tot uw eer
bij harp- en citerklanken.

Goed is het in de morgen
te spreken van uw macht.



Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.

2. U maakt mij opgetogen;
ik juich om wat U doet.
Wat U verricht is goed;
blij zal ik U verhogen.

Hoe groot zijn, HEER, uw werken;
uw wijsheid kent geen maat.
Een dwaas is niet in staat
daar iets van op te merken.

3. U laat de dwazen groeien
als onkruid dat gedijt –
om hen na korte tijd
volledig uit te roeien.
HEER, U bent hoogverheven.
Uw haters om mij heen
drijft U met kracht uiteen;
niet één van hen blijft leven.

4. U wilt mijn rug weer rechte(n).
U geeft mij kracht en moed
om in de strijd die woedt
zoals een stier te vechten.
Verkwikt kijk ik vrijmoedig
mijn tegenstanders aan.



Ik hoor wat zij doorstaan
en weet: hun eind komt spoedig.

5. Rechtvaardigen floreren
als palmen in de zon,
zoals op Libanon
de ceders imponeren.

Ze staan gericht naar boven,
geworteld op Gods plein –
de plaats waar God wil zijn,
de plek om Hem te loven.

6. Ze blijven alle dagen
hoe oud ook, sterk en fris.
God die rechtvaardig is,
laat hen veel vruchten dragen.
'De HEER is te vertrouwen'
zo klinkt het uit hun mond,
'Hij geeft ons vaste grond;
op Hem kunnen we bouwen.'

- **Gebed**
- **Collecte**
- **Zingen:**

- **'Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft' – Opwekking 44**

1. Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder



troost en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.

Verdreven is de schaduw
van de nacht.

En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.

Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.

Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,



dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.

En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.

• **Zegen**

