



Zondag 26 april 2020

Het gaat vandaag over:

We lezen uit de bijbel:

.....

Ha kids,

Leuk dat je dit werkblad weer voor je neus hebt! Het gaat vandaag over het mooiste cadeau dat God je wil geven: een leven met Hem! Let maar goed op.

ARNHEM



Je ziet ze vast wel eens rijden in onze stad Arnhem; de trolleybus!!

De trolleybus kan alleen rijden door verbonden te zijn met

Met wie mag jij verbonden blijven om goed te

leven?.....



God wil Koning zijn in jouw leven.

Wat heeft een koning vaak op zijn hoofd?



						7	
			5	8		1	
	6	4	1			3	5
6	7			5	2		
		2		9			
	4	1			6		9
9	7			2	1	4	
1		5		3			
	8						



Wij hebben een Koning in de hemel; dat is onze God.
 Maar hier in Nederland hebben we ook een koning. Je kent hem vast;
 Koning Willem Alexander.

En morgen mag jij ook thuis feest vieren,
 want dan vieren we Zijn verjaardag!!!

Kruiswoordpuzzel



Horizontaal

4. In deze maand vieren we koningsdag!

6. Wie was koningin voor Beatrix?

8. Wat is de kleur van Nederland?

10. Hoe heet de vrouw van koning Willem-Alexander?

11. Hoe heet de laatste koningin (voor Koning-Alexander)?

12. Welke stad bezocht de koningin in 2010?

Verticaal

1. Dit draagt de koning op zijn hoofd.

2. De koning en Koningin wonen in een

3. Wie wordt er na Koning Willem-Alexander koningin?

5. Amalia is de van Koning Alexander.

7. Moelijk woord voor "afstand van de troon doen"

9. Den getrouwe blijf ik tot in de dood.



Welke schaduw hoort bij deze kroon?

* Zoek de 10 verschillen!



- 1 = donkerblauw
- 2 = geel
- 3 = rood
- 4 = zwart
- 5 = wit
- 6 = oranje
- 7 = lichtblauw

Kleurplaat

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in en stuur een foto van jouw kunstwerk voor woensdag, 29 april, naar: koepelkids@koepelkerk.nl

Wie weet zie jij jouw kunstwerk terug op facebook, tijdens het kindmoment van volgende week of op de website!

Veel plezier!



Woordzoeker

In onderstaande woordzoeker kun je 24 woorden vinden. Alle woorden zijn van links naar rechts of van boven naar beneden. Niet diagonaal en niet achterstevoren.

In het rijtje staan 21 woorden gegeven. 3 woorden moet je zelf zoeken. De beginletter en het aantal letters zijn gegeven.

Als je de drie woorden gevonden hebt maak dan een mooie zin, gedicht, verhaal of tekening met deze drie woorden. Maak hier een foto van en stuur die, voor woensdag 29 april op naar:

koepelkids@koepelkerk.nl

Wie weet zie jij jouw kunstwerk terug op facebook, tijdens het kindmoment van volgende week of op de website!

Veel plezier!

B	G	M	X	C	P	P	K	E	N	R	F	T	B	F	N	E	Y
D	C	G	O	D	S	L	I	E	F	D	E	R	U	P	V	F	S
P	A	V	O	E	T	W	A	S	S	I	N	G	H	L	Z	E	T
L	D	O	V	E	R	W	I	N	N	I	N	G	O	E	S	Z	R
Y	E	J	S	M	U	X	J	E	Z	U	S	T	N	K	V	E	O
T	A	H	F	K	U	V	Y	Q	J	Y	G	X	T	R	M	H	O
J	U	Q	M	I	C	G	F	E	J	N	O	G	V	H	N	E	M
D	P	P	U	G	E	N	A	D	E	O	E	R	A	Y	K	M	L
S	C	H	E	P	P	I	N	G	M	P	D	O	N	E	G	E	E
R	L	O	N	D	E	R	W	E	G	E	H	O	G	N	E	L	I
A	J	Q	S	W	H	L	I	D	F	R	E	T	E	E	R	H	D
L	E	C	X	I	N	N	L	V	I	A	I	H	N	R	E	L	I
L	E	V	E	N	T	D	K	M	S	T	D	E	Y	G	D	I	N
H	O	P	G	E	S	T	A	A	N	I	D	I	C	I	P	G	G
A	E	P	S	B	Q	C	Y	T	K	E	Z	D	N	E	P	W	G
R	M	C	H	R	I	S	T	E	N	E	N	K	D	K	L	X	A
T	T	R	O	L	L	E	Y	B	U	S	N	Q	T	M	I	C	I
Y	K	C	N	I	E	U	W	E	M	E	N	S	E	N	U	G	F

leven	Efeze	operatie
genade	Gods liefde	ontvangen
voetwassing	schepping	hemel
onderweg	trolleybus	plek
overwinning	stroomleiding	Christenen
grootheid	energie	nieuwe mensen
goedheid	opgestaan	gered
H . . .	J	C