

Programma zondag 3 december 2017 9:00

Thema: **Zwak is Sterk....**

Over zwak zijn en sterk zijn en over kracht in zwakheid. Wat is zwak zijn? Kan jouw kracht God in de weg staan? waarom zegt de bijbel dat juist wie zwak is sterk is?

1. Welkom en aanbedding

Zingen: Opwekking 627 Jezus, licht in de duisternis

Zingen: In de hemel is de Heer

Votum/ Groet

Gebed

2. Luisteren naar God

Lezen: 2 Kor 12: 7b-10; 13: 4-5

Zingen: Psalm 103: 3-5

3. De heer wil ons met liefde overladen.
Zijn hart stroomt steeds weer over van genade.
Hij is geen God die blijvend met ons twist.
Hij laat ons niet voor onze fouten boeten;
dankzij de heer zijn wij op vrije voeten.
Hij heeft de zonden grondig uitgewist.

4. Gods goedheid gaat voor wie in Hem geloven,
de blauwe luchten mijlenver te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

5. Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons leven.
De mens lijkt op een bloem: hij bloeit maar even.
Hij blijft niet overeind in weer en wind.
Hoe levendig en sterk hij ook mag ogen,
het duurt niet lang voordat hij zal verdrogen,
waarna je niets meer op zijn plekje vindt.

Preek: Zwak = Sterk

Zingen: Opwekking 176 U bent mijn schuilplaats Heer

Zingen: Opwekking 638: Wie is als Hij?

3. Afsluiting

Dank en gebed

Collecte

Zingen: GK 163 Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend

Ga dan heen: Zegen....

Zingen: Opwekking 767 Familie