

**Kind en kerk deel 2:**  
*'n Leven lang leren geloven*

- 1 geschapen kinderen
- 2 gelovige kinderen
- 3 getuigende kinderen

Liturgie

Ps 121:1-4 (zie onder)

Gebed

Elly en Rikkert *Bewaar het in je hart*

Samenvatting en stellingen

Bijbelstudie

Ps 90:1.8 (zie onder)

Gebed

Collecte

(Belijdenis)

Ps 128 (zie onder)

<p>Psalm 121</p> <p>1. Ik kijk vanuit het diepe dal tegen de bergen op. Hoe kom ik bij de top? Het is de HEER die helpen zal! Als Hij alles kan maken, zal Hij ook mij bewaken.</p> <p>2. De HERE slaapt of dommelt niet. Al gaat het steil omhoog, Hij houdt je in het oog. Als Israëls bewaker ziet dat je dreigt uit te glijden zal Hij je veilig leiden.</p> <p>3. Geen ogenblik ga je alleen, want aan je rechterzij staat Hij je altijd bij. Hij geeft zijn schaduw om je heen. Fel zonlicht zal Hij weren. De maan zal je niet deren.</p> <p>4. De HEER behoedt voor alle kwaad. Hij geeft je veiligheid voor nu en voor altijd. Hij zal, waarheen de weg ook gaat,</p>	<p>Psalm 90</p> <p>1. Wij hebben, HEER, in de voorbije jaren uw trouwe hulp en veiligheid ervaren. U was er voordat U de wereld baarde, voordat er bergen waren op de aarde. U zult er zijn zelfs tot in eeuwigheid, want U bent God: U bent er voor altijd.</p> <p>8. Laat ons, uw volk, in de nabije jaren de diepte van uw goedheid weer ervaren. Toon onze kinderen uw grote daden. HEER, onze God, bewijs ons uw genade. Verstevig zelf het werk van onze hand. Als U ons helpt, dan houdt het zeker stand</p> <p>Psalm 128</p> <p>1. Geluk en rijke zegen is weggelegd voor hem die wandelt in Gods wegen en luistert naar zijn stem. Je zult de vruchten plukken van alles wat je doet. Je oogsten zullen lukken; met God gaat het je goed.</p>
--	--

je zijn bescherming geven.  
Hij waakt over je leven.

### **Bewaar Het In Je Hart**

Bewaar het in je hart  
Bewaar het in je hoofd  
De Heer zal altijd doen  
Wat Hij je heeft beloofd  
Bewaar het in je hart  
Bewaar het in je hoofd  
De Heer zal doen  
Wat Hij je heeft beloofd

Als Hij je heeft geroepen  
Mag je meegaan  
Dan heft Hij weer  
Iets moois voor jou bedacht  
De Heer wil graag  
Met kinderen in zee gaan  
Als Hij iets van je vraagt  
Geeft Hij je kracht

Bewaar het in je hart  
Bewaar het in je hoofd  
De Heer zal altijd doen  
Wat Hij je heeft beloofd  
Bewaar het in je hart  
Bewaar het in je hoofd  
De Heer zal doen  
Wat Hij je heeft beloofd

Het duurt niet lang meer  
Tot Hij terug zal komen  
Dan zul je zien  
Dat Hij je heeft gespaard  
De Heer wil graag  
Dat jij bij Hem zult wonen  
Omdat je al Zijn woorden  
Hebt bewaard

Bewaar het in je hart  
Bewaar het in je hoofd  
De Heer zal altijd doen  
Wat Hij je heeft beloofd  
Bewaar het in je hart  
Bewaar het in je hoofd  
De Heer zal doen  
Wat Hij je heeft beloofd

2. Je huwelijk zal bloeien:  
een wijnstok is je vrouw.  
Je kindertal zal groeien  
als vrucht van jullie trouw.  
Met dochters en met zonen  
wordt heel je huis gevuld.  
Zo zal God je belonen  
als je Hem dienen zult.

3. De HEER zal voor je zorgen  
vanuit Jeruzalem.  
Geniet iedere morgen  
van wat je krijgt van Hem.  
Zie uit naar een lang leven  
als zegen uit zijn hand.  
Hij zal je vreugde geven  
en vrede in het land.

Stellingen:

1

Wat het dopen is bij de evangelische gemeente is de openbare belijdenis bij ons.

2

Geloven doe je samen...

Bijbelstudie