

Programma 28 september 2015

Special: Doop van

Gijs Biemond,

Koen Buffinga,

Laure Goudappel

Feline Nanninga.

Serie: Onderweg met Mozes deel 3

Thema: **Handen omhoog of ik.....**

Welkom

Vanaf 9:30 koffie, inloop en welkom

9:45 start aanbedding

Welkom gastheer

Uitnodiging voor aanbedding

Thema: Handen omhoog of ik....

27 september 2015

Gastheer: Derck Buitendijk

Lezer: Arjan Veldhoven

Gebed: Anje van der Lugt

Organist: Arie Vonk

Band: Singitout

Spreker: Gert Hutten

Wijkdienst: N1 en N2

Kinderclub: 4-8

Toed: Marianne

Zingen: Opwekking 576 Als wij samen U aanbidden...

Zingen: Opwekking 708 De Hemel juicht, de kerk getuigt

10:00 start 'De Basis'

1. Opening

Gastheer kondigt thema aan!

Zingen: Votum & Groet Sela

Zingen: Lied van de Maand: nieuwe Liedboek 280 *De Vreugde voert ons naar dit huis*

1. De vreugde voert ons naar dit huis waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit en wekt in ons het lied.

5. Onthul ons dan uw aangezicht, uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht, uw voorbedachte raad.

6. Vervul ons met een nieuw verstaan van 't Woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan het Brood, dat Gij ons breekt.

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht.

Gebed

2. Bediening doop

Zingen: Dooplied Sela

Wij geloven, Wij belijden, wij beloven. Ja woord ouders...

Zingen: De Here zegent jou

Kinderen groep 4-8 naar de kinderclub!

3. Luisteren naar God

Lezen: Exodus 17

Zingen: psalm 60: 2+5

Preek: Handen omhoog

Zingen: 10000 Reasons

4. Afsluiting...

Dank en gebed

Afsluitende Mededelingen door gastheer

Collecte

Zingen: Opwekking 551: Ik zie uit naar de dag die straks komen zal

Zegen: Ga dan heen

Ontmoeting / Koffie

Singout:

Opwekking 720: God maakt vrij

©Colofon: Van harte welkom in De Koepelkerk. Wij zijn een eigentijdse kerk midden in het hart van de stad met een hart voor de stad. In 'De Basis' is er veel aandacht voor woord en gebed. Daaromheen hebben we geregeld voor of na de dienst aanbidding en lofprijzing en er is veel ruimte voor ontmoeting en gastvrijheid. Naast de grote dienst is er een kleine wijkdienst in de benedenzaal van De Koepelkerk.