

Liturgie 1 maart 2015 avonddienst

40 dagen-tijd is de tijd voor verstillig, inkeer. Tijd om na te denken over 'het onbegrijpelijke' van het lijden. En tot je door laten dringen wat 'vloek' eigenlijk is. En ook: wat uit het lijden van Christus opbloeit: nieuw leven!

votum – gezongen: Opw. 640

groet

gebed

lezing: Rom. 8: 31 -39

zingen: Ps. 118: 2

lezen: HC zondag 15 "geleden"

zingen: Ps. 118: 8

preek

zingen: LvK 296: 2, 3

gebed

collecte

zingen: Opw. 657 *zie de dag breekt aan...*

zegen