



## Nog één keer...

*genade en de wet*

### Ontdek het maar...

Onbedoeld is wellicht de indruk gewekt dat de wet geen betekenis meer zou hebben of niet van belang zou zijn. Alleen daar ging en gaat het niet om. Het heeft veel meer te maken met een scheefgroei.

- Vertel elkaar iets over je eigen visie op of beleving van de wet. Herken je ook het enthousiasme van Psalm 119 over de wet?

- Bespreek met elkaar op welke manier de wet (vaak?) wettisch functioneert in jouw leven en in het leven van de kerk. Voorbeelden?

### Al een beetje desem...

Zodra er bij de genade een 'maar' tevoorschijn gaat komen, dan is genade niet meer allesomvattend en allesbeslissend.

Bijv: zoveel aandacht voor genade is mooi, MAAR waar blijft de zonde en bekering...?

- Geef een omschrijving van wat zonde volgens jou ten diepste is. Praat door over de omschrijving:

zonde is zelfgerichtheid. En genade is Godgerichtheid.

Je hebt de wet van God zoals die goed functioneert in mensenlevens, zoals God het bedoeld heeft, én je hebt de wet zoals die heel vaak verkeerd functioneert in onze levens, namelijk als handleiding om toch ergens op eigen kracht Gods waardering te verdienen door je best te doen.

- het laatste wil niemand onderschrijven, toch kan een sfeer in een kerk of in de levens van mensen behoorlijk wettisch zijn. Hoe komt dat dan? Vgl. het eens met hety volgende: niemand wilde de uitspraak voor zijn rekening nemen dat de vrijgemaakte kerk de enige ware kerk was/is. Toch dacht men buiten onze kerkken wel dat wij dat van mening waren. Hoe kwam dat dan?

Je 'moet' niet bidden, maar 'ik geloof, ik ervaar, ik vertrouw God en daarom bid ik'.

- Wat is het verschil? En waartegen verzet je je dan als je niet bidt terwijl het een opdracht van God is?

### Genade is 'gein', vreugde

Elke concrete zonde wordt veroorzaakt door het dieperliggend probleem: dat we de genade tóch niet laten heersen. Of: dat we Gods wet niet gehoorzamen.

- Wat kies je en waarom? Waar kom je uit bij het eerste en waar kom je uit bij het tweede?

Wat God wil, dat is dat een *genadig* leven begint. Dat is een leven waarin we overweldigd zijn door het evangelie als de blijde boodschap van Jezus Christus. Over het nieuwe leven. En hoe ziet dat eruit? Een prima beeld daarvan vind je beschreven in de wet, heilzame geboden van God. Maar dat werkt dan wel heel anders dan via twee stenen tafels! De wet wordt door Gods Geest in je hart geschreven. Dan komt er een nieuwe zachtheid en mildheid in ons, een blijdschap die er ondanks moeilijke

levensomstandigheden toch steeds weer is omdat ze gericht is niet op ons aardse leven maar op de hemelse genade!

### De rode stip...

Ga eens op je rode stip staan! Waar bevind je je? Waar ben je? Probeer je de wet na te leven? Paulus zegt hier: dan verspeel je alles!! Maar hoe zit dat in jouw leven? Ben je daar over gaan nadenken in de afgelopen jaren? Of heb je het zondermeer van je afgegooid. Jij kunt, jij wilt, jij zult de wet niet naleven. Góð doet dat in jouw leven, HIJ schrijft de wet in jouw hart.

- Wat is de wet? Niet: jij moet – maar HIJ zal.

- Wat is zonde? Dat je de genade van je wegschuift.

- Wat is bekering? Dat je de genade niet blokkeert, maar God laat werken in je leven.