

Liturgie 28 december 2014

Welkom

Vanaf 9:30 koffie, inloop en welkom

9:45 muzikale inleiding met

1. Komt laten wij aanbidden (Sela versie)
2. Groot is uw trouw o Heer (Kees Kraayenoord versie)

10:00 start 'De Basis'

1. Opening

Welkom gastheer Chris Rasmussens

Votum & Groet (Sela)

Gebed

Zingen: Gez. 85: 1, 2, 4

Kinderen groep 1 t/m 3 naar kinderclub.

2. Woord en gebed

Bijbellezing Lucas 2: 12 - 19 door Dorothée Melse

Zingen: Opw. 523 *laat ieder het horen...*

Preek *En weer was het Kerst* (Luc. 2:19)

Zingen: Gez. 47: 2, 3, 4

N(ieuw)LvK 494 Vanwaar zijt Gij gekomen (melodie: Er is een roos ontloken)

Gebed en voorbeden door Ikenius Antuma

3. Afsluiting...

Afsluitende Mededelingen door gastheer Chris Rasmussens

Collecte met luisterlied: Licht aan – Schrijvers voor Gerechtigheid

Zingen: Opw. 539 *kom, nu is de tijd: aanbid Hem*

Gez. 81 *dit is de dag die God ons schenkt*

Vs. 1: allen; vs. 2 mannen; vs.3: vrouwen, vs. 4 allen

Zegen (gezongen amen)

Ontmoeting / Koffie

Tekst NlvK 494

1. Vanwaar zijt Gij gekomen
wij wisten niets van U.

In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.

Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wil wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

2. Gij zijt ons doorgegeven,
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in ied're mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3. Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.