

“What’s in a name”



1. cultuur golfbeweging

2. eenzaam maar niet alleen

3. de naam die in circulatie
gebracht werd

Mattheus 1: 20 en 21
bevrijden van zonden

Lucas 1: 28 – 35
huis van David, heerser

Twéé boodschappen of één?

Wat is het punt?

Vgl. Jozua in het O.T.

Waarom wordt de Zoon van God
'Jezus', dat is Verlosser, genoemd?

Omdat Hij ons verlost van al
onze zonden,

(HC zondag 11)

En wat verwachten *wij* nou
van Jezus ?

“behoud en welvaart...”

☺ ℳ ⌘ ◆ ✦ :

what's in a name...?