

Liturgie 1^e advent, 30 november 2014

Thema advent: wachten...

Welkom

Vanaf 9:30 koffie, inloop en welkom

9:45 muzikale inleiding

10:00 start 'De Basis'

1. Opening

Welkom gastvrouw Carin Rots

Zingen: Ps. 42: 1, 2, 5

Gebed

Zingen: Gez. 85: 1 *weet jij waarom Jezus*

Kinderen groep 4-8 gaan naar kinderclub.

2. Woord en gebed

Bijbellezing Lucas 1: 1-23 door Gerard Braaksma

Zingen: Opw. 520 *wees mijn verlangen*

Preek *advent: wachten*

Zingen: adventslied A.F. Troost

Gebed en voorbeden door Petra Antuma

3. Afsluiting...

Afsluitende Mededelingen door gastvrouw Carin Rots

Collecte

Zingen: LvK 126 *een hart dat wacht...*

Zegen (gezongen amen)

Ontmoeting / Koffie

Tekst adventslied van ds. A.F. Troost
(melodie Ps.118)

Dit is de nacht die vraagt om vreugde,
zegt elkaar met vrolijkheid!
Laat varen wat voor God niet deugde:
wanhoop en overmoedigheid.
Wereld, ten dode opgeschreven,
de hemel opent wijd een poort,
zendt u een kind, een duif van vrede –
zie hoe reeds nu de morgen gloort!

God lof! Laat dit uw hart verblijden:
nooit laat Hij los wat Hij begon;
over de heuvels van ons lijden
klimt nu zijn liefde als de zon!
Hijzelf zal bij de mensen wonen,
zijn Zoon gaat met ons mee op reis
om ons bij dageraad te tonen:
Jeruzalem – het paradijs!