



Opvoeden met genade (Groeien in genade 2)

Johannes 1: 14-17; Kolossenzen 1:3-6; 2 Kor. 3:6-11

Totaal nieuw

Met Jezus kwam het nieuwe van de genade. In Johannes 1: 14-17 lezen we prachtige dingen. Uit zijn overvloed zijn we allen overstelpt met zijn goedheid. De wet is door Mozes gegeven, maar genade (er staat goedheid maar in de grondtekst staat charis, gratia dat is genade) en waarheid zijn met Jezus gekomen.

Als je wilt begrijpen wat genade is moet je kijken naar Jezus. Zijn aanpak was steeds weer nieuw en uniek. Mensen ergerden zich aan zijn nieuwe aanpak.

In Kol. 1: 3-6 lezen we dat we mogen hopen op wat er in de hemel voor ons klaar ligt en dat er pas groei komt vanaf de dag dat je over Gods genade hoort en de ware betekenis ervan begrijpt. Dat is dus niet vanzelfsprekend.

Nieuw Verbond

Opvoeden heeft veel met het verbond te maken. in 2 Kor. 3 lezen we dat we geschikt gemaakt zijn om een nieuw verbond te dienen. Het nieuwe verbond is het verbond van De Geest.

Het oude verbond van de wet was mooi, maar het nieuwe is veel mooier. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu (vers 10). Het oude verdwijnt.

Het verschil is Christus die met zijn Geest ons wil vervullen, zodat we op Jezus gaan lijken en weer evenbeeld worden van God.

Het is niet doe en leef, maar leef en doe. Ontvang het nieuwe leven van de Heilige geest.

We mogen leren begrijpen wat het nieuwe verbond is en dat als uitgangspunt nemen. We mogen boven oudtestamenteel pijn (BOP) leven en niet beneden nieuwtestamenteel pijn (BNP).

In een opvoeding met genade is De Geest van God zeer belangrijk.

Over jouw opvoeding

Er zijn 3 redenen waarom nadenken over de opvoeding zo belangrijk is.

1. We mogen leren om op te voeden met genade en uit genade.
2. Jouw opvoeding kan ervoor zorgen dat genade niet binnen komt.

3. Je kunt alleen maar opvoeden uit genade als je zelf leeft van genade. Alleen als je zelf kind durft te zijn kun je goed omgaan met de kinderen.

Dan komt het nieuwe verbond van de Geest weer om de hoek kijken. Juist de Geest leert je zeggen 'Abba Vader'.

Als genade gaat heersen

In een opvoeding met genade staan 3 dingen centraal.

1. Genade centraal.

Ik heb jullie gemaakt, geschapen en gevormd. God heeft de kinderen gemaakt. Ze zijn al helemaal af.

Alles zit er al in. Opvoeden met genade is dat we ruimte en vrijheid scheppen zodat er uit kan komen wat er in is gelegd.

Opvoeden met genade is dat we oppassen met verwachtingspatronen. Een kind is uniek en we zijn gemaakt als een specialist, als unieke wezens.

Opvoeden uit genade is denken vanuit overvloed. Er staan heel veel

prachtige genadezinnnetjes in de bijbel:

- De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
- Uw beker zal overvloeien.
- Zoek eerst het koninkrijk en.... al het andere zal u bovendien geschonken worden.
- Zal ik met hem u niet alle dingen schenken?

Help de kinderen ontdekken wat ze allemaal krijgen van God (zie Handelingen 17:25).

2. Jezus centraal

God ziet ons aan in Christus (leven vanuit aanvaarding). Hij ziet ons als een nieuwe schepping (Ef. 2: 10. 2 Kor. 5:17).

Wat gebeurt er als wij het kind blijven zien als een zondaar? Opvoeden kan dan zomaar het voorkomen van slecht gedrag zijn. Je krijgt dan een flitspaal gehoorzaamheid.

Het gaat niet alleen om wie het kind is (en nodig heeft) maar vooral ook wie het kind mag worden.

Zie de belofte in ieder kind. Opvoeden vanuit genade is leven vanuit beloften.