

Liturgie morgendienst 20 juli 2014

zingen: Opw. 589 Ik wil juichen voor U

Opw. 624 wees genadig

Opw. 689 spreek, o Heer

votum en groet

zingen: Gez. 133

gebed

lezing: Gen. 11: 27 - 12: 9

zingen: Gez. 3 Abraham, Abraham

lezing: Rom. 4: 17-25

Hebr. 11: 8-10

preek *Abram (1) - op reis! (Gen. 12)*

zingen: Opw. 54 looft de Heer, alle volken

gebed

collecte

zingen: Ps. 146: 1, 2, 3

(hertaling Heek/Barkema)

Prijs de HEER je hele leven!

Zing, mijn ziel, en prijs de HEER!

Zolang ik het mag beleven

krijgt mijn God de hoogste eer.

Zolang ik op aarde ben

loof, aanbid en prijs ik hem.

Op een mens kun je niet bouwen,
ook al is hij hooggeacht.

Hij beschadigt je vertrouwen,
als je heil van hem verwacht.

Als zijn laatste uur zal slaan,
is het met zijn plan gedaan.

Zielsgelukkig zul je leven

als je God als helper hebt,

als de HEER je hoop blijft geven,

Jakobs God vertrouwen scheidt.

Hemel, aarde, zee en land

zijn het kunstwerk van zijn hand

zingen: LvK 434: 1, 2, 5

zegen