

Leesdienst zondagmiddag 25 mei 2014

In deze dienst leest broeder Jan Luursema een preek van dominee Wim de Groot uit Nieuwerkerk aan de IJssel. De preek gaat over Jeremia 1 “Roeping”

Liturgie

Zingen Gezang 174: 1,2 en 3, 'Zo vriendelijke en veilig als het licht' (orgel)

Zingen opwekking 595, 'Licht van de wereld' (piano)

Votum en Groet

Gebed

Jeremia 1: 1 -3

Korte inleiding

Psalm 40:3 'Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht' (orgel)

Preek 'Jeremia's roeping'

Opwekking 617 - Hij kent mijn naam (piano)

Geloofsbelijdenis uit GK 179a, in beurtzang 'allen – mannen – vrouwen' (orgel)

Gebed

Collecte

Gezang 169: 1,2,3,4 en 5 'Van God nooit losgekomen' (orgel)

Zegen

Gezongen amen

- 627-586 voor Christus
- Assyrië verslagen
 - Bloei Juda
 - Onzeker
 - Medië, Babel, Egypte
- Persoon van Jeremia
- Jeremiëren
- Ballingschap

