

Liturgie Zondagmorgen 11 mei 2014

Evert van Loenen leest een Preek van Prof. J.van Bruggen,emeritus hoogleraar TU Kampen.

Thema: *Is geloven normaal in deze wereld?*

Welkom Ouderling van dienst.

Zingen:

Ps 100: 1 (a) 2 (v) 3(m) 4(a) (Orgel)

Votum en Groet

Zingen:

Opwekking 462 (Piano)

Gebet voor de opening van het woord

Zingen:

Kinderlied : Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. (piano)

Lezing: Marcus 16: 9-20

Zingen:

Gez 168: Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (Orgel)
in Canon: Mannen beginnen , daarna vrouwen ieder zingt 2 x.

Lezing Tekst: Marcus 16: 9-14

Preek: Is geloven normaal in deze wereld ?

Zingen:

Psalm 30: 1,6,7

Woorden van leven. Galaten 5: 13,14,16,22-26

Zingen:

LvK: 252: 1,2 (Orgel)

Dankgebed en voorbeden

Dienst der offeranden

Zingen:

Opwekking 602 (Piano en orgel?)

Zegen

Gezongen Amen.

