

Liturgie middagdienst 27 april

Opwekking 599

Opwekking 335

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Psalm 34:1,2

Gebed

Psalm 34;7,8

Jesaja 57:14-21

Matteüs 12:15b-21

Zingende Gezegend Gz 26:1 (allen) ,2 (mannen) ,3 (vrouwen)(zie bijlage)

Preek

Opwekking 687

Geloofsbelijdenis: Geref. Kerkboek Gz 107:1

12 artikelen

Geref. Kerkboek Gz 107:4

Dankgebed en voorbede

Kollekte

Tussentijds Gz. 175:1 (allen) 2 (mannen) 3 (vrouwen) 4 (allen) (zie bijlage)

Zegen

Tussentijds 175, melodie: Liedboek 448

Zolang wij ademen  
schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and're lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van Uw verlangen  
heeft mij aan 't licht getild!

Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht! God,  
laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van Uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest.

Troost, Zingende Gezegende, Gezang 26 (Melodie: Psalm 107)

1.

Mijn kind, zo spreekt de Here,  
al gaat het nog zo diep,  
dit lijden zal Ik keren,  
Ik hoorde toen je riep.

Vrees niet - Ik maak je vrij!

Ik zal je niet beschamen;  
mijn kind, je bent van Mij,  
Ik riep je toch bij name!

2.

Al ga je door het water,  
door doodsrivieren heen,  
Ik laat je, nu en later,  
geen ogenblik alleen;

Ik zelf zal als een muur  
de vloed, de vlammen weren;  
al ga je door het vuur,  
het zal je niet verteren.

3

En als je dan zult komen  
aan water als kristal  
waarbij de levensbomen  
vruchtdragen zonder tal,  
dan heb je dood noch pijn  
noch ziekte meer te vrezen -  
verlost zul je daar zijn,  
eens en voorgoed genezen!