

*We overdenken het evangelie van Goede Vrijdag door stil te staan op de veertien haltes (staties) van Jezus' kruisweg. Door Schriftlezingen en liederen. Met een korte preek over een van deze staties.*

## **Liturgie Goede Vrijdag 2014**

Met medewerking van

Mark Rap (bugel), Christian Bos (hobo en piano),  
Arie Vonk (piano), Pieter-Jan Belder (blokfluit en orgel)

en de Cantorij o.l.v. Christian Bos

Openingsbelijdenis en vredegroet

GK 68 vers 1 "Wij knielen voor uw zetel neer"

Gebed

1 Jezus in de hof bij de Olijfberg: Lucas 22:39-46 (Derck)

Koor zingt "Jezus in Getsemane"

2 De Judaskus: Lucas 22:47-53 (Lucy)

Instrumentaal

"Blydschap van myn vliedt" uit "Der Fluyten Lust-hof" van Jacob van Eijck (1590-1657)

3 Jezus wordt gegeseld: Lucas 22: 54a.63-65 (Derck)

Samenzang Opw. 706 "Zie hoe Jezus lijdt voor mij"

4 Jezus wordt ter dood veroordeeld: Lucas 23:13-25 (Lucy)

Koor zingt "O gedaagde voor het Sanhedrin"

5 Jezus aanvaardt het kruis: Johannes 19:17 (Derck)

Samenzang Opw. 580 "Ik ben zo dankbaar Heer"

6 Jezus ontmoet bedroefde vrouwen: Lucas 23:27-31 (Lucy)

Instrumentaal

Fuga XIV (BWV 859) in fis klein uit "Das Wohltemperierte Klavier" – Buch 1 van J.S.Bach (1685-1750)

7 Simon van Cyrene neemt het kruis over: Lucas 23:26 (Derck)

Koor zingt "Hij is de weg gegaan"

8 Jezus wordt ontkleed: Lucas 23:34b (Lucy)

Samenzang "Wie heeft u zo geslagen?"

Wie heeft u zo geslagen,  
mijn redder, zo beschadigd  
met nietsontziende haat?

Bij ons is kwaad te vinden,  
bij ons en onze kinderen,

maar zelf hebt u geen kwaad gedaan.

9 Jezus wordt doorkliefd met spijkers: Lucas 23:33 (Derck)

Samenzang "Ik wil hier bij u blijven"

Ik wil hier bij u blijven,  
dan bent u niet alleen.  
Ik sla mijn beide armen  
beschermend om u heen.  
Wanneer uw ogen smeken,  
zo dodelijk verward,  
wanneer uw hart zal breken,  
berg ik u in mijn hart.

10 Jezus spreekt met zijn moeder: Johannes 19:25-27 (Lucy)

Instrumentaal

Aria "Aus liebe will mein Heiland sterben" uit de Matthäus-Passion (BWV244) van J.S.Bach (1685-1750)

11 De vergevende Christus: Lucas 23:32-34a.39-43 (Derck)

Samenzang Opw. 615 'Waardig is het lam...'

12 Het is volbracht: Lucas 23:44-46 (Lucy)

Samenzang "O hoofd vol bloed en wonden"

1. O hoofd vol bloed en wonden,  
hoe pijnlijk alle hoon;  
bespottelijk omwonden  
met deze doornenkroon.  
U, Jezus, die gesierd werd  
met hoogste eer en pracht,  
hoe laag en mensonterend -  
ik groet u stil en zacht.

2. Uw waardige verschijning,  
geliefd als morgenlicht,  
wekt nu ons medelijden,  
die spuug in uw gezicht.  
Welk licht heeft ons bedrogen,  
dat wij u zo zien staan?  
De lichten van uw ogen,  
wie heeft ze uitgedaan?

13 Jezus de schakel tussen hemel en aarde: Lucas 23:47 Lucas 9: 20, 22-24 (Lucy)

Samenzang "Agnus Dei" (Sela)

14 Jezus wordt in het graf gelegd: Lucas 23:48-56 (Derck)

Samenzang "Leg rustig maar uw leven"

Leg rustig maar uw leven,  
de pijn die u bezeert,  
bij God, die met zijn zegen  
de wereld wel regeert.  
De wind vliegt op zijn wenken,  
de wolken drijft hij aan.  
Hij zal uw weg bedenken  
en u kunt veilig gaan.

Overdenking

Zingen GK 89 vers 1 en 2 "Jezus, leven van mijn leven"

Zegen

Dankgebed = GK 92 vers 1 en 3 "Nu triomfeert de Zoon van God"