

Liturgie 23 maart 2014 middagdienst

Serie: 40 (over het getal 40 in de bijbel en de 40 dagen tijd)

Thema: **Niet slaan, maar voeden**

(in het Engels klinkt het leuker: Don't beat them, feed them).

In de serie 40 gaat het zondagmiddag 23 maart over Mozes. In Handelingen 7 lees je dat Mozes 3 keer een periode van 40 jaar meemaakt. In die periodes werd hij gevormd door God. Hij wordt de meest zachtmoedige mens ter wereld genoemd. Hoe is hij zo geworden? De prins uit Egypte wordt uiteindelijk een dienaar van de Koning. De vraag is namelijk uiteindelijk niet of je vrij bent, maar wie dien je? Mozes mag uiteindelijk niet het beloofde land in. Waarom niet? Wat deed hij fout toen hij op de rots sloeg? In plaats van spreken tot de rots sloeg hij op de rots. Dat is wel herkenbaar. In plaats van genadevol te spreken slaan we om ons heen. Wie is de rots eigenlijk? (1 Kor 10). In de bijbel lees je dat Jezus meer is dan Mozes (Hebr. 3:1-6). Wat deed hij anders? Hoe brengt Mozes je bij Jezus?

Aanbidding

Opwekking 715 (piano)

Votum en Groet Sela (piano)

luisteren naar God

Numeri 20: 1-13, 1 Kor. 10

Psalm 105: 1, 5, 19 en 21 (orgel)

Preek: Niet slaan maar voeden!

Via Dolorosa (piano)

LvK 393 (orgel)

Dank en gebed

Ga dan heen

Dankgebed

Opwekking 733 (piano)

Zegen

amen zingen