

Liturgie oudjaarsavond – 31 december 2013

Voorganger: Ds. Jan F. de Haan

Votum en groet (gezongen)
Samenzang Zingende gezegend 218 “Heer, wij zijn bijeengekomen” vers 1, 3 en 4
Melodie: LvdK 460

1. Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
hadt Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

3. Bron van liefde, zeer verheven,
helder stralend als de zon,
bleef uw warmte weg, maar even,
niemand die hier wezen kon -
hoogverheven licht ten leven
dat het duister overwon!

4. Laat uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt uw licht, uw licht alleen!

Gebed

Samenzang Opw. 484 “Ik wil altijd zijn waar U bent”

Schriftlezing Psalm 62

Samenzang Zingende gezegend 17 “Geloofd zijt Gij, God onze Heer” vers 1 en 2
Melodie: LvdK 231

1. Geloofd zijt Gij, God onze Heer,
in eeuwigheid geprezen!
U is de majesteit, de eer,
hoog in uw roem gerezen;
want al wat in de hemel woont
en al wat leeft op aarde
behoort aan U, die hoog gekroond
het koningschap aanvaardde.

2. In majesteitelijke pracht
beheerst Gij al uw werken,
uw rechterhand heeft alle macht
het zwakke te versterken;
wij willen U nu en altijd
lof, eer en dank bewijzen,
uw hoge naam, uw heerlijkheid
om al uw daden prijzen.

Prediking

Samenzang Gez 163 “Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser”

Samenzang Opw. 717 “Stil, mijn ziel, wees stil”

Gebed

Collecte Tijdens collecte instrumentaal

Samenzang Opw. 520 “Wees mijn verlangen”

Zegen

Gezongen Amen

Singout

Opw. 354 "Glorie aan God"