

Serie: In de wind gaan staan....deel 2

Thema: **Hoe verandert de Geest van God jou?**

Wat wil God nu precies? Hij wil dat we rust vinden en tot rust komen (Hebr. 4). Niet later, maar vandaag. Aan het einde van het stukje over rust volgt het bekende beeld van het woord van God als een tweesnijdend zwaard. Waarom wordt dat hier gebruikt?

Wat is rust? Wat maakt jou onrustig? De vorige keer vergeleek ik de mens met een windmolentje. Je kunt heel hard gaan zwaaien, dan gaat hij wel bewegen. Je kunt ook in de wind gaan staan?

De Heilige Geest van God is de wind die ons in beweging zet. Wat is beweging eigenlijk? Wat is in beweging komen? Dat heeft te maken met bewogenheid. Het mooie van de bijbel is dat niet alleen de Geest de wind wordt genoemd. Wij worden bewogen door de wind (de Geest) maar we worden zelf ook vergeleken met de wind.

Van de wind weet je niet waar hij vandaan komt er waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren wordt (Johannes 3: 8). Het ongrijpbare van de wind wordt genoemd. De wind waait waarheen hij wil. Je kunt de wind niet zien maar wel voelen. En de wind is hoorbaar. Zo ben jij. Zegt de tekst.

Hmmmm. Wat betekent dat nu weer? Er is iets onzichtbaars met je gebeurd, dat zichtbare gevolgen heeft, beweging en geluid.... Je blijft hetzelfde, maar toch anders. Hoe belangrijk is *wedergeboorte*. Maar hoe ongrijpbaar soms ook. We willen in de preek tot slot stil staan bij de vraag hoe De Geest van God ons verandert. Dat is veel minder *zweverig* dan jij denkt. Hij gebruikt vooral jou.

Orgelmuziek
welkom

Aanbidding

Herstel mijn eerste liefde (piano)

Vader in de hemel
die zoveel om mij geeft
dat U in Uw genade
Uw Zoon gegeven heeft

Dank U voor Uw liefde
Uw eindeloze trouw
dat ondanks al mijn falen
U zegt: "Ik hou van jou".

Chorus:

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor U
want ik wil van U houden
nog zoveel meer dan nu.
Mijn hart moet weer gaan branden
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan.

De drukte van het leven
trok mij met zich mee.
De liefde die vervaagde
de passie die verdween.
Ik was U niet vergeten
maar nam de tijd niet meer
om in uw woord te lezen
bij U te zijn o Heer

Chorus:

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor U
want ik wil van U houden
nog zoveel meer dan nu.
Mijn hart moet weer gaan branden
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan.

Vader in de hemel
met eerbied vraag ik nu
of U mij wilt vergeven.
Ik kan niet zonder U
Dank U voor Uw liefde
Uw eindeloze trouw.

En Vader, ik wil zeggen
dat ik zoveel van U hou.

GK 100: 5+6 (orgel)

Votum en groet
gebed

Luisteren naar God

lezen Johannes 3: 5-8

Hebreeen 4: 1-13

GK 99: 2+3 (orgel)

Opwekking 463 Vader daal nu met uw geest neer (piano)

Belijdenis over het werk van De geest

Dank en gebed

dankgebed

Collecte (orgel)

Opwekking 623 Laat het huid gevuld zijn (piano)

Ga dan heen

Zegen

amen zingen...