

Pasen 2013

# Altijd een opening.

Het leven regeert!

## Aanbidding

Opwekking 454: Zegen aanbidding

GK 95: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Votum en Groet Sela (Piano)

Gebed

## Luisteren naar God

lezen Hebr. 2:8-18, tekst vers 14 en 15

Zingen LvK 215 Christus onze Heer verrees...

Preek: Altijd een opening. Het leven regeert.

Zingen LvK 218: 1, 4, 6, 7+8

Geloofbelijdenis Opwekking 347

Filmpje

## Dank en gebed

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied Opwekking 546 Nabij Gods hoog verheven troon! (Piano)

## Ga dan Heen

Amen zingen



Sinds Pasen is er altijd een opening. Het leven regeert. Niet meer de dood. Soms kun jij je hopeloos gevangen voelen in een cirkel. In jezelf. Gevangen in een cirkel van schuld en ellende die je hebt veroorzaakt. Gevangen in je pijn. Gevangen in je bestaan, in je ziekte, van je tumor. Gevangen in je schulden, je hypotheek. Ik weet niet waarin jij je gevangen voelt?

Het gevoel van vast zitten veroorzaakt van alles. Vooral angst. Angst voor de toekomst, angst voor God, voor de ander. Wat gaat er gebeuren? De duivel vindt het prachtig als jij gevangen zit.

Angst is een van die basisdingen in ons leven die er voor zorgt dat we vluchten. Vluchten voor het leven, vluchten voor de waarheid. De enige manier om te stoppen met vluchten is de confrontatie aan te gaan met het leven. Ga de confrontatie aan met je schuld. Jij hoeft niet gevangen te zitten in schuld. Ga de confrontatie aan met je zonde. God is groter dan je zonde. Ga het gevecht aan met je ziekte. God is sterker. Ga Gods liefde zien, dat drijft de angst uit. Zeg niet tegen God dat je een groot probleem hebt. Zeg tegen je probleem dat je een grote God hebt.

Sinds Pasen is er altijd een opening. Het graf is open gegaan en de dood is overwonnen. Volgens de schrijver van de Hebreeënbrief heeft Jezus afgerekend met de heerser over de dood om ons te bevrijden van die oerangst voor de dood.

Jezus breekt de hemel open. Hij bevrijdt ons uit onze cirkel. Hij breekt onze cirkel open en alle troep kan er dan uitstromen en Gods zegen kan binnen komen. Er is altijd hoop.

Kom zondagmiddag naar de KK en vier met ons feest. Het feest van het leven. Er is echt altijd een opening. Dat zal ik heel praktisch maken. Kom en luister!