

Liturgie leerdienst 7^e gebod, Arnhem 3 maart

Ik kijk omhoog...

Onze Vader

Lezen Hooglied 2: 3-6 en 4:8-11 en 8:8-10

Bijbelstudie met stellingen

Ps 119:3.4

Belijdenis

Ps 51:7

Collecte

Opw 520:1.3.5

*Ik kijk omhoog naar de bergen
Wie zal mij helpen steeds weer
Dat is mijn Schepper mijn beschermer
Mijn hulp is van de Heer*

*Hoog als de bergen
Diep als het meer
Is mijn beschermer
Jezus mijn Heer*

*Wees ons verlangen, o Heer van ons hart
Leer ons U kennen in vreugde en smart
Laat onze gedachten op U zijn gericht
Wakend of slapend, vervuld van Uw licht*

*Geef ons Uw schild en Uw zwaard in de
strijd,
Maak ons tot machtige daden bereid,
Wees als een burcht, als een toren van
kracht,*

*Want jouw bewaarder zal niet slapen
Waar jij ook gaat
Hij zal je voeten bewaren
Voor alle kwaad*

Tussenspel

*Ik kijk omhoog naar de bergen
Wie zal mij helpen steeds weer
Dat is mijn Schepper mijn beschermer
Mijn hulp is van de Heer*

*Wijs ons omhoog waar uw liefde ons
wacht.*

*Hemelse Koning, die het kwaad overwon
Als wij daar zijn in het licht van uw zon
Stralend van vreugde, getooid als een
bruid
Gaats ons verlangen nog meer naar U uit.*

I stelling: Als je met elkaar naar bed wilt kun je de oudste van de kerk om een zegen vragen...

II hoe ver kun je gaan met seks voor die trouwbelofte?

III Kinderen die porno kijken hebben recht op slachtofferhulp