



DE SNELHEID VAN *VERTROUWEN*







WAT IS VERTROUWEN?

- Vertrouwen in.... op
- Vertrouwen speelt zich af tussen mensen
- Vertrouwen > betrouwbaarheid > trouw
- Transparantie
- Kennen en gekend worden

*Vertrouwen is de krachtigste vorm
van inspiratie en motivatie*

HOE WERKT VERTROUWEN?

Vertrouwen werkt als een.....

Je kunt opnemen en storten



WAAROM IS VERTROUWEN ZO BELANGRIJK?

In ieder relatie gaat het vooral om vertrouwen. Het beste wat je kunt doen is investeren in vertrouwen en betrouwbaarheid.



VERTROUWEN

=

SNELHEID

+

KOSTEN





Geloven = *VERTROUWEN*



JESUS IS YOUR ROCK BELIEVE IN HIM

TRUST GOD

HE IS WITH YOU HE NEVER LEAVES YOU

PAPA! ZMSJE
VERDRINKT!

RUSTIG MIJN ZOON...
ALS HET GOD
BEHAAGT ZAL
HIJ HAAR
REDDEN...



**Vertrouw op God maar
zet wel je fiets op slot!**



Op God vertrouwen

- Vertrouw jij echt op God?
 - Waarom wel/ niet?
 - Waar blijkt dat uit?
 - Hoe heb je het geleerd of wat wil je leren?



Op God vertrouwen....

- God doet er alles aan om jouw vertrouwen te winnen!
 - Door zich bekend te maken
 - Het voorbeeld van Jacob





JEZUS & GELOOF & *VERTROUWEN*

EEN VOORBEELD VAN VERTROUWEN

- LUKAS 8: 43-48
- Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven – naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan; meteen hield de bloedvloeijing op. Jezus vroeg: ‘Wie heeft mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei: ‘Meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen!’ Maar Jezus zei: ‘Iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit me voelen wegstromen.’ Toen kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Jezus & Geloof & Vertrouwen...

- Niemand kent God dan door mij!
- Jezus = God is betrouwbaar....
- Geloven is.....
 - Met Jezus bezig zijn midden in de drukte van het leven
 - Jezus autoriteit aanvaarden
 - Aannemen wat God je wil geven...
 - Altijd als jij met de dingen in je leven naar Jezus gaat gebeurt er iets.... Hij besmet met leven....

Vertrouwen laten groeien

1. Praat recht door zee
2. Toon respect
3. Wees transparant
4. Herstel fouten
5. Wees loyaal
6. Lever resultaten
7. Vertel je verwachtingen
8. Wees aanspreekbaar
9. Luister eerst
10. Kom afspraken na
11. Geef vertrouwen....





DE SNELHEID VAN *VERTROUWEN*