

Serie: **Godsbeelden&Zelfbeelden** deel 2
Thema: **Wie bepaalt wie jij bent?**
Special: **Doop van Dagmar, Amélie en Joël**

Dat is een lastige vraag. Wie bepaalt wie ik ben? Dat bepaal ik zelf. Ik ben gewoon wie ik ben. dan zeggen we 'zorg dat jij jezelf leert kennen. Stel nu dat je negatief denkt over jezelf? Hoe kom je daar van af? Simpel de tip geven... ga positief denken over jezelf... Jij bent echt wel mooi. Complimenten doen het altijd goed. Toch geeft Paulus een heel ander tip. Hoe mensen over me oordelen interesseert me niet. Hoe ik over mezelf denk telt ook niet..... Het is de Heer die over mij oordeelt.... Maar wat zegt die Heer dan..... ? Kom zondag naar de kerk en luister.... en kijk hoe kinderen een nieuw identiteitsbewijs ontvangen en.... vindt een antwoord op de vraag wie je bent..... in Gods ogen.

Welkom

Aanbidding

Opwekking 689 Spreek o heer door uw heilig woord... (band)

GK 107 Ere zij aan God de Vader... (orgel)

Votum en Groet

Gebed

Doop

Dooponderwijs

Ben je groot of ben je klein (kidsopwekking 18 band)

Doop

Opwekking 642 al mijn zonden (band)

Luisteren naar God

Lezen 1 Kor. 3: 21-4: 7

Preek. Thema: Wie bepaalt wie jij bent?

Opwekking 705 Toon mijn liefde....(band)

Dank en gebed

Dankgebed en voorbede

Collecte (luisterlied 'Doop' van Sela band)

Slotlied: GK 99: 2+3 (orgel)

Ga dan heen

Zegen

Amen zingen (orgel)

Na de dienst opwekking 733 tienduizend redenen