

Liturgie 17 Juni 2012

'Thuiskomen bij God' Deel 1....

Met belijdenis van Mirjam van Vlijmen

De komende 3 weken preek ik over het overbekende verhaal van De Verloren zoon. Misschien kun je beter zeggen van 'De verloren zonen' of 'De Verlaten Vader'. Het verhaal is bekend in de kunst, denk aan het bekende schilderij van Rembrandt, en de literatuur. Er zitten prachtige thema's in. Het verhaal is eigenlijk een beeld van de mensheid en de twee zonen staan symbool voor twee groepen. De jongste is op zoek naar vrijheid (wie kent het niet) en gaat kapot aan zijn ego. De oudste is de moralist. Ik laat me bij deze serie inspireren door het prachtige boekje van Tim Keller, 'De Vrijgevige God (The Prodigal God – rediscovering the Heart of the Christian Faith). Een citaat: '

Niet religieuze mensen werden altijd aangetrokken door Jezus prediking. Religieuze stoorden zich eraan. In onze tijd hebben kerken veelal niet dat effect. Kerken trekken vaak conservatieve, stijve, moralistische mensen aan. Losbandige en vrijgevochten of geknakte en marginale types vermijden de kerk. Dat kan maar 1 ding betekenen. Er wordt niet dezelfde boodschap als Jezus gebracht. Als onze kerken jongste zonen niet aanspreken moeten er in de kerken meer oudste zonen zitten'.

Aanbidding lofprijzing...

Psalm 23 *De Heer is mijn herder* (Versie Marcel en Lydia Zimmer) (Paino en zang)

GK 174 *Zo vriendelijke en veilig als het licht* (orgel en blazers)

Votum en zegen

Gebed

Luisteren naar God

Lezen uit de bijbel: Lucas 15

Psalm 145: 3, 4 en 5 (orgel en blazers)

Preek Thuis komen bij God deel 1

Orgel:	Klaas Spijker
Piano:	Christian Bos
Zang:	Wilbert Slagboom Soraya Wunnink.
Blazers	
Voorganger:	Gert Hutten

GK 160 *Groot is uw trouw o Heer* (Orgel en blazers)

Opwekking 599 *Nog voordat je bestond...* (piano en zang)

Geloofbelijdenis van Mirjam van Vlijmen

Getuigenis

Zegen

Opwekking 642 *Al mijn zonden, al mijn zorgen...* (piano en zang)

Dank en gebed

Dankgebed en voorbede

Collecte (GK 158 met het air van Bach.. orgel en blazers))

Slotlied: Gezang 161 *Heer u bent mijn leven* (orgel en blazers)

Ga dan heen

Zegen...

amen zingen

Na de dienst Opwekking 354 *Glorie aan God...*(piano en zang)

Koffiedrinken en feliciteren