

Pinksterfeest 2012

# *Verrast door de Geest*

*Vuur, Wind & Taal*



20

Jongeren zullen getuigen van hun geloof en belijdenis doen  
Preek over 'Verrast door de Geest'

Organist: Pieter Jan Belder  
Band: SingtOut  
Voorganger: Gert Hutten  
Gastheer gebouw: Jan Kooijker  
Plaats: Heilig Hart Kerk

## SING IN (Start 9:55)

### Psalm 84 Wat hou ik van uw huis (band)

Wat hou ik van uw huis  
Heer van de hemelse legers  
ik kan zo sterk verlangen naar  
de binnenpleinen van de heer.  
diep in mijn lijf is zo'n heimwee,  
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis  
Heer van de hemelse legers.  
Een zwaluw voedt haar jongen op  
bij u onder de pannen, god.  
Wonen bij u is een zegen,  
zo'n blijvende kans om te zingen voor u.

Gelukkig wie naar u  
vol van verlangen opweg zijn,  
zelfs in het dorre bomendal  
zien zij een bron en regenval

### Psalm 23 De Heer is mijn herder (band)

Refr.  
De Heer is mijn herder  
Hij is alles wat ik nodig heb  
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht  
Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg die ik moet gaan  
de Heer is mijn herder

Al ga ik door een donker dal  
ik hoef niet bang te zijn  
Ik weet dat U mij bij zult staan  
U bent heel dichtbij  
Refr.

Want wat mij ook wordt aangedaan  
U helpt mij telkens weer  
U geeft mij wat ik nodig heb  
en nog zoveel meer

Uw goedheid en uw liefde, Heer  
volgen mij altijd  
en ik mag heel dicht bij U zijn  
tot in eeuwigheid  
Refr.

### U bent heilig (band)

(Man) (Vrouw)  
U bent heilig - U bent heilig  
U bent machtig - U bent machtig  
U bent waardig - U bent waardig

gaan zij van zegen tot zegen,  
naar god die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,  
Heer van de hemelse legers.  
Ja liever één dag dicht bij u.  
Dan duizend dagen zonder u.  
Liever aan de drempel  
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De heer beveiligt ons,  
eer en geluk zal hij geven  
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd  
aan mensen, eerlijk onderweg.  
Heer van de hemelse legers,  
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u  
wat hou ik van uw huis!



Eer en ontzag - Eer en ontzag

Ik wil volgen - Ik wil volgen  
Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren

Van U houden - Van U houden  
Iedere dag - Iedere dag

(Refrein)

(man) (vrouw)

Ik wil zingen - U die koning bent  
En juichen - en de hoogste Heer  
In aanbidding - U de machtige  
mij buigen - Kwam op aarde neer  
U de Heer - Als Emmanuel  
aller Here - God zal met ons zijn  
U mijn God - Als het Lam van God  
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein

Ik wil zingen - U die leven geeft  
En juichen - Mij bevrijding bracht  
In aanbidding - En voor eeuwig leeft  
mij buigen - U hebt alle macht  
U de Heer - U de Alfa, Omega  
aller Here - Eens zal ik U zien  
U mijn God - U mijn Meester, Messias,  
Wil ik eren - Verlosser en Vriend

(man + vrouw)

U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.  
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.

## WELKOM

Toewijding en zegen

Gebed

**Gezang 481: O Grote God die liefde zijt...**(orgel)

1 O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezin  
de minste willen wezen.

3 Leer ons het goddelijk beleid  
der liefde te beamen,  
opdat wij niet door onze strijd  
uw goede trouw beschamen.  
Leg ons de woorden in de mond  
die weer herstellen uw verbond.  
Spreek zelf door onze daden  
van vrede en genade.

4 Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven.

## BELIJDENIS

**Zingen: Heer van uw kerk** (orgel)

1. A: Heer van uw kerk,  
U hebt het woord genomen  
En zegt ons laat de mensen tot mij komen  
Want voor hen is het koninkrijk

2. V: Hier zijn wij dan:  
Van u is heel ons leven  
Het moet U dankend worden weergegeven  
Want alles komt uit uwe hand

3. M: Steeds staat U klaar  
En komt ons vriendlijk tegen,  
Uw liefde vindt ons langs verborgen wegen

Volgende week zondag vieren (3 juni) we het Heilige Avondmaal.

Wilt u meer informatie over  
onze gemeente of een dienst  
terug luisteren?

Kijk op [www.koepelkerk-arnhem.nl](http://www.koepelkerk-arnhem.nl)

Voor wij u zoeken bent u daar.

4. V: Geef ons uw naam  
De oude mens moet sterven  
In u zal ik een nieuw bestaan verwerven  
Als U maar voor mij in wilt staan.

5. M: En laat de mond  
Van allen die zich wijden  
Nu zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden:  
Wij leven vast in uw verbond.

6. A: Uw mild gelaat  
Blijft over mij gebogen:  
Ik werd voor U geboren en getogen,  
Vervul mijn wegen naar uw raad

7. A: Zij zeggen ja  
Wij allen zijn verbonden  
Het voorgeslacht en allen die hier stonden  
De hele kerk in één geloof.

Geloofbelijdenis

Ja zeggen tegen God in het midden van de gemeente

Zegen



### **Kinderen: De Here zegent jou (band)**

De Here zegent jou  
en Hij beschermt jou  
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven  
Hij zal genadig zijn  
en heel dicht bij je zijn  
Hij zal Zijn vrede aan je geven (2x)

De Here zegent u  
en Hij beschermt u  
Hij schijnt Zijn licht over uw leven  
Hij zal genadig zijn  
en heel dicht bij u zijn  
Hij zal Zijn vrede aan u geven  
(2x)

*Kinderen gaan naar de kinderclub en ondertussen zingt de gemeente:*

### **Opwekking 710: Gebed om zegen (band)**

Zegen hen op de weg die zij gaan  
Zegen hen op de plek waar zij staan  
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt  
O God zegen hen alle dagen lang!

Vader maak hen tot een zegen  
Ga hen niet voorbij



Regen op hen met uw Geest Heer  
Jezus kom tot hen  
Als de Bron van leven  
Die ontspringt diep in hen  
Breng een stroom van zegen  
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen

Zegen hen waar ze in geloof voor leven  
Zegen hen waar ze hoop en liefde geven  
Zegen om de ander tot zegen te zijn!  
O God zegen hen tot in eeuwigheid

Vader maak hen tot een zegen  
Hier in de woestijn  
Wachtend op Uw milde regen  
Om zelf een bron te zijn  
Met een hart vol vrede  
Zijn wij zegenend nabij  
Van uw liefde delend  
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

### **LUISTEREN NAAR GOD**

Lezen Handelingen 2: 1-13: De komst van de heilige Geest

2 Kor. 5: 14-18 Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen...

Preek: **Verrast door de Geest**

**Zingen: Herstel mijn eerste liefde....** (band)

Vader in de hemel  
die zoveel om mij geeft  
dat U in Uw genade  
Uw Zoon gegeven heeft  
Dank U voor Uw liefde  
Uw eindeloze trouw  
dat ondanks al mijn falen  
U zegt: "Ik hou van jou".

Herstel mijn eerste liefde  
die ik ooit had voor U  
want ik wil van U houden  
nog zoveel meer dan nu.  
Mijn hart moet weer gaan branden  
zoals het heeft gedaan  
vol vuur en vol van hartstocht  
die nooit meer weg zal gaan.

De drukte van het leven  
trok mij met zich mee.  
De liefde die vervaagde  
de passie die verdween.

**DANK EN GEBED**

**De Jongeren nodigen u uit om  
vanavond in de Pieter  
Jongelingschool feest te vieren.**

**Ze zouden het heel gaaf vinden  
als er veel mensen van de  
gemeente komen.**

**Aanvang 20:00**

**Adres:**

**Zijpendaalseweg 163**

Ik was U niet vergeten  
maar nam de tijd niet meer  
om in uw woord te lezen  
bij U te zijn o Heer

Herstel mijn eerste liefde  
die ik ooit had voor U  
want ik wil van U houden  
nog zoveel meer dan nu.  
Mijn hart moet weer gaan branden  
zoals het heeft gedaan  
vol vuur en vol van hartstocht  
die nooit meer weg zal gaan.

Vader in de hemel  
met eerbied vraag ik nu  
of U mij wilt vergeven.  
Ik kan niet zonder U  
Dank U voor Uw liefde  
Uw eindeloze trouw.  
En Vader, ik wil zeggen  
dat ik zoveel van U hou.

Dankgebed en voorbede  
Collecte (tijdens de collecte luisterlied: **Vrijheid** (band))

## Vrijheid

*Tekst: Roeland Smith*

Jezus heeft ons bij God gebracht  
en in ons hart heeft Hij geschreven:  
'door het geloof ben jij Gods kind',  
zo hebben wij het eeuwig leven.

Jezus heeft ons bij God gebracht  
en in ons hart heeft Hij geschreven:  
'wie and'ren liefheeft als zichzelf  
die leeft met God het goede leven.'

Dank, dank aan God!

*Refrein:*

*God geeft ons vrijheid om te leven  
zoals Jezus heeft gedaan.  
Hij geeft ons vrijheid om te geven  
en te delen in Zijn naam.*

**Slotlied: Glorie aan God....**(band)

Glorie aan God (4x)

Lof zij de Heer,  
Hem komt toe alle eer.  
Hij's het Lam dat regeert  
tot in eeuwigheid.  
Zijn woord is macht,  
heeft ons vrijheid gebracht.  
Wij aanbidden,  
wij knielen voor Jezus.  
Groot is zijn troon,  
eeuwig zijn kroon.  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!

Kondigt het aan,  
door de kracht van zijn naam:  
Heel de aard' wordt vervuld  
van zijn glorie!  
Satan, hij beeft,  
want hij weet: Jezus leeft!  
Hij's verslagen,

*God geeft ons vrijheid om te leven  
zoals Jezus heeft geleefd.  
Hij geeft ons vrijheid om te delen  
van wat Hij gegeven heeft!*

De Geest draagt steeds meer vrucht in ons,  
leert ons in liefde samen leven.  
De Geest brengt mensen bij elkaar  
als wij hem alle ruimte geven.

Dank, dank aan God!

*Refrein*

En nu de Geest ons leven leidt,  
laten we volgen, laten we volgen.  
En nu de Geest ons wegen wijst,  
laten we volgen, laten we volgen.

*Refrein*

het Lam troont voor eeuwig!  
Jezus is Heer, Redder en Heer!  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

Heersen met Hem  
op de troon en zijn stem,  
spreekt van liefde,  
vervult ons met glorie.  
Heilig en vrij alle tranen voorbij.  
Eeuwig vreugde voor God,  
lof, aanbidding:  
waardig het Lam, waardig het Lam!  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

## GA DAN HEEN

zegen  
Amen

Feliciteren & Uitdelen geschenken...  
Daarna speelt de band nog 1 nummer

Filmpje: 'Who am I' van de 'Casting Crowns'



## GETUIGENISSEN

### **Maaïke Wijma**

Vandaag wil ik belijdenis doen omdat ik weet dat ik met God verder wil. Ik leef al langer met God en dit is een stap die ik samen met Hem onderweg neem. Ik heb God diverse keren ervaren in mijn leven. Afgelopen jaar was niet gemakkelijk en onder andere door een langdurige ziekte van Pfeiffer lagen mijn grenzen veel dichterbij. Dat vond ik moeilijk en ik ervaar ook regelmatig afstand naar God toe. Toch weet ik dat ik God nodig heb en ik wil dat ook belijden. Ik wil graag Gods onvoorwaardelijke liefde en vrijheid steeds meer gaan ervaren.

### **Art Gerritsen**

Ik ben gelovig opgevoed, daarom is het voor mij al heel lang een feit dat Jezus gestorven en opgestaan is voor onze zonden. Alleen leefde dit heel lang niet voor mij. Ik ben me bewust geworden van de ongelooflijke liefde van Jezus en dat hij dat voor iedereen heeft. Dankzij hem mogen we leven vanuit zijn liefde en het doorgeven aan anderen. Ik wil JA zeggen en de rest van mijn leven bewust leven in de liefde van Jezus.

### **Fianne Maat**

Ik wil heel graag JA tegen God zeggen omdat ik bij hem een hele diepe rust en vrede vind. Ik kan soms enorm nadenken over dingen die gebeuren in mijn leven en om mij heen, en ik ervaar elke keer weer dat als ik het in zijn handen leg dat hij mij diepe vrede en rust geeft. Ik wil de rest van mijn leven daarop vertrouwen!

### **Tjitse Smeding**

Hoe God zijn weg met mij is gegaan wil ik graag met u delen. Als getuigenis om Zijn Naam groot te maken. Hij heeft me de diepte van Zijn verbond laten zien en de kracht van mijn doop.

In een heel korte tijd heb ik leren zien hoe groot en machtig God is.  
2011 was voor mij en mijn familie een erg moeilijk en dramatisch jaar.  
Het begon al met het overlijden van oma in januari. Daarna stapelde ingewikkelde problemen binnen mijn familie zich op.

Ik had het gevoel dat ik verdronk in een moeras van emoties: angst, verdriet en boosheid beheersten mij volkomen. Tot overmaat van ramp ging het op school ook niet goed. Ik werd steeds verdrietiger en ging me steeds meer terug trekken.

Binnen mijn familie werd alles in gebed bij het kruis gebracht en intens om verlossing gebeden. God was zelf toch een verbond met ons aangegaan door onze doop? Ik merkte dat onze HEER gebeden verhoord: Hij redde van angst door oplossingen te geven op allerlei verschillende manieren voor de grote problematiek waar we in zaten. Zo gaf Hij mij een nieuwe start op een nieuwe school. Hij troostte in verdriet. Hij was er

in gemis. Hij stond mij bij in mijn enorme boosheid. Hierin was het alsof Jezus me bij de hand nam. Hij leerde me hoe groot zijn vergeving was door zijn offer. Hij leerde me om zelf ook te kunnen vergeven. Ik kon letterlijk zeggen: "Ik vergeef je!" Dat was voor mij een belangrijk keerpunt. Door te vergeven kreeg ik ruimte voor respect. Hierdoor ging de Liefde van Christus veel meer spelen. Wat er allemaal is gebeurd speelt geen rol meer. Ik ben vrij.

Vrij om nieuwe zegeningen en nieuwe kansen te zien en aan te pakken.

Tegen zo'n machtige God kan ik niet anders dan 'ja' zeggen.

Ik wil Christus volgen.

### **Wietske van Heerde**

Ik wil belijdenis doen want ik weet zeker dat ik verder leven wil met God omdat:

Ik ben blij met mijn leven. Met alles wat door God aan mij is gegeven. Ik ben blij met mijn bestaan. Met Gods hulp kan ik alles aan

### **Bastian De Weerd**

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Vandaag mag ik weer met Hem leven.

En mij geheel aan Hem toevertrouwen. Ik weet dat Hij mij draagt en bewaakt.

Dit is de dag die ik blij mag begroeten. Elke morgen en elke dag is nieuw.

Waarin ik leven mag uit Gods hand. En mijn medemensen mag ontmoeten.

Dit is de dag die God mij wil geven. Die ik als een geschenk mag ontvangen.

Om deze dag weer nuttig te besteden. En opnieuw in gezondheid mag beleven.

Aan het einde van deze dag gekomen, mag ik God danken voor al het goede.

En dat hij mij deze dag weer nabij was, bij alle dingen die ik heb ondernomen.

### **Ferran van der Have**

Belijdenis doen is voor mij een beantwoording van de belofte aan God.

Namelijk de belofte van de doop. Ik zeg nu volmondig JA tegen God en iedereen in de gemeente. Belijdenis is een grote gebeurtenis, maar het is goed om te onthouden dat belijdenis doen een begin is en niet een einde. Een paar jaar geleden ben ik pas tot een veel groter geloof gekomen dan ik daarvoor kon bedenken. Nu zie ik overal de wonderen van God en de dingen die Hij ons geeft. Wie wil er nou geen ja zeggen tegen zo'n wonderlijke God?

### **Daan Belder**

Handelingen 26:16: *Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien.* Ongeveer een anderhalf jaar geleden was ik erg twijfelachtig in mijn geloof. Totdat ik, ongeveer een jaar geleden, ben overvallen in Portugal. Dit ging met veel geweld gepaard en om een lang verhaal kort te houden: ik had de overval niet kunnen overleven. Direct de dagen daarna ben ik daarover gaan nadenken en ben ik tot besef gekomen dat het God was die op dat moment zijn wacht over mij hield. Daarna ben ik mij meer gaan bezig gaan houden met het geloof; ik volgde bijbelstudies bij Betula pubescens en jv Connected en volgde de catechisatie bij Jan en Gert. Dit alles heeft er tot geleid dat ik vind dat ik klaar ben om belijdenis te doen van mijn geloof. De bijbeltekst is enigzins uit zijn context, maar met de rest van Handelingen 26 vond ik dit het meest toepasselijk op mijn leven.

### **Marlyne Bosman**

Het geloof heb ik al vroeg van mijn ouders meegekregen. Ik geloof dan ook al zolang ik me kan herinneren in God. En ik weet al heel lang dat ik met Hem verder wil leven. Daarom wil ik nu zelf 'ja' zeggen tegen Hem. Ik geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof dat Jezus mijn Redder is.

### **Rozemarijn Lourens**

Ik ben blij dat ik vandaag belijdenis afleg van mijn geloof. God kent mij al heel lang, al voor mijn geboorte. Zelf heb ik hem de afgelopen jaren steeds beter leren kennen, en gemerkt dat ik niet wil leven zonder Hem. Hij is degene die mijn leven leidt, elke dag voor me zorgt en er altijd voor mij zal zijn. "*Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad*"

### **Jan Pieter Lourens**



De afgelopen drie jaar ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in wat het geloof nu eigenlijk voor mij betekent. Het belangrijkste is dat ik heb geleerd dat God een liefdevolle God is die, ondanks onze zondige natuur, immens veel van ons houdt. Ik ben er achter gekomen dat het plan dat ik met mijn leven heb niet altijd het plan is dat God met mij heeft. Verder geloof ik dat Jezus voor mijn zonden gestorven is. Ik wil Jezus volgen en daarom zeg ik JA tegenover God en zijn gemeente.

### **Bram Kohler**

Het afgelopen jaar heb ik af en toe getwijfeld of ik wel belijdenis zou gaan doen. Ik zag belijdenis doen niet als een toegevoegde waarde, het was in mijn ogen iets symbolisch, meer niet. Je doet het maar omdat de rest het ook doet. Ik was en ben er zelf van overtuigd dat ik in God geloof, en ik wil ook met hem leven, maar snapte het nut niet precies van belijdenis doen. Ik vond het belangrijk om het nut ervan duidelijk te hebben. Na diverse gesprekken op catechisatie en met mijn vader ben ik erachter gekomen dat het zo veel meer is dan alleen symboliek. Naast de mooie symboliek van belijdenis doen, is het een moment waarop je beslist verder te gaan met God en dat tegen de gemeente uitsprekt. Dat je gelooft in de drieënige God en wat er staat in het Heilige Woord: de bijbel. Zo iets moois doen geeft mij een extra boost in het geloof!

### **Janneke Boersma**

Ookal kiest God soms een andere weg voor mij dan ik zelf voor ogen had, ik weet dat Hij mij zal leiden. Ik sta er niet alleen voor en hoef niet alles zelf te doen. God is er, en Hij zal mij leiden op Zijn weg. Ik doe belijdenis omdat ik weet dat ik mijn leven in Gods liefdevolle vaderhand mag leggen. God zal met mij meegaan: altijd en overal.

### **Mariska Zwarteveen**

Ik doe belijdenis omdat ik graag verder wil gaan met het aannemen en doorgeven van de liefde van God. Mijn ouders hebben dit al voor mij gedaan bij de doop, maar met deze belijdenis wil ik het zelf nog een keer zeggen. Deze tekst vind ik erg mooi: Job 10 vers 12: U schonk mij het leven en de liefde, uw zorg heeft mij bewaard.

### **Thomas Buitendijk**

Vandaag doe ik belijdenis van mijn geloof, voor God én de gemeente. Ik doe dit omdat ik weet dat God het fundament van ons leven is en wil zijn en Hij ons perspectief geeft. Tegen een God die zó groot is, dat wij Hem niet kunnen begrijpen, wil ik volmondig 'ja' zeggen!

### **Ronald Blok**

ik doe belijdenis van mijn geloof omdat ik weet dat God er is en voor mij gekozen heeft, en ik wil niet zonder hem verder. Hij is altijd bij je waar je ook gaat en staat. Hij geeft mij rust wanneer ik dat nodig heb. Ik wil ja zeggen tegen het werk wat Jezus deed voor mij, vergeving van mijn zonden. Ik wil ja zeggen tegen de Heilige Geest want hij verteld mij de weg. Ik ben blij dat ik vandaag aan Zijn gemeente kan laten zien dat ik voor hem kies.

### **Harm Visscher**

"Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven." Ik heb deze tekst uitgekozen omdat hij bondig verwoord hoe ik het geloof ervaar. Ik wil graag de rest van mijn leven God zoeken en dit ook graag de gemeente vertellen."

### **Wim van Dijk**

Ik geloof dat God een plan met deze wereld heeft, ook met mij. Door belijdenis te doen erken ik dat Jezus Christus de zoon van God is. Hij is voor mij aan het kruis gestorven: daardoor kan ik nu leven vanuit zijn genade en altijd weer terugkomen bij Hem. Hij geeft vergeving van zonden en is niet afhankelijk van de pieken en dalen die ik in mijn geloof beleef!

### **Tom Meijerink**

Ik ben er van overtuigd dat God vol voor mij gaat en door middel van de belijdenis, het bevestigen waar mijn ouders ooit voor gekozen hebben, wil ik zeggen tegen God dat ik ook vol voor hem ga! En wil leven in zijn eeuwige genade!

## Ivan Plieger

"De reden dat ik belijdenis doe is omdat ik overtuigd ben dat ik niet degene ben die alles zelf hoeft te doen. Ik heb geleerd dat God de Vader mijn weg al bepaald heeft, voordat ik er ook maar over na kan denken. Ik geloof dat Jezus de Zoon mij leid op mijn weg, ook al is het soms niet de weg die ik zelf uitgestippeld heb. Ik weet dat ik in dit leven niet alleen sta, maar verbonden mag zijn met God. Zijn liefde wil ik daarom nu beantwoorden om samen met God de toekomst in te gaan."

## ZEGENTEKSTEN

### Gods woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad!

Ik heb voor jullie 20 bijbelteksten uitgekozen. Voor iedereen 1 en je mag zelf kiezen welke tekst bij je past. Sommigen hadden in hun getuigenis al een tekst genoemd. Lees deze teksten eens door en laat je bemoedigen en vullen met de wijsheid en liefde van God.

*Matteus 6: 33-34:* Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

*Psalms 16/ 17 en 18:* Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 8 Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet. 15 Laat mij uw gelaat aanschouwen... bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld. Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, 3 HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

*Jesaja 43:* Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. 3 Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder... 4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je... 5 Wees niet bang, want ik ben bij je.

*Jeremia 29:* Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12 Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 13 Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14 Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen.

*Sefanja 3: 17-18:* 17 De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen... Je zult met eer en roem overladen worden. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer – zegt de HEER.

*1 Petrus 1: 22-23:* 22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.

*1 Johannes 4:10-13:* Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

*Jacobus 1: 16-18:* Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: 17 elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te

nemen. 18 Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.

*Hebreen 12: 2:* Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof:

*Hebreen 10: 19-23:* 19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, 20 omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaad heeft, door het voorhangsel heen. 21 We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; 22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. 23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

*Hebreen 4: 10-13:* 10 En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. 11 Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. 12 Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

*Romeinen 8: 15, 9:16:* 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'. 16 Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens.

*Kol. 2: 2-3:* 2 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, 3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

*Kol 1: 12-13:* 12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

*Job 10: 12:* U schonk mij het leven en de liefde, uw zorg heeft mij bewaard.

*Handelingen 26:16:* Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien.

Psalm 91: 11-15: 11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.<sup>12</sup> Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.<sup>14</sup> 'Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.<sup>15</sup> Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen,<sup>16</sup> je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.'

Fil. 4: 4-7: 4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Fil 4: 8-9: Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

! Thess. 5: 19-24: 19 Doof de Geest niet uit 20 en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. 21 Onderzoek alles, behoud het goede 22 en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. 23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

# DUIF



1. Uitgangsvorm: gekleurd vierkant voorblad.  
Dalvouw op de diagonaal BD.  
(= punt A op punt C).



2. Dalvouw op de gestreepte lijn.



3. Dalvouw op de gestreepte lijn,  
alleen bovenste deel.



4. Dalvouw op de middellijn.  
(= punt B op punt D).  
Daarna werktuik draaien.  
(Zie tekening 5).



5. Dalvouwen voor en achter  
op de gestreepte lijn.



6. Tegenvouw naar binnen bij A.  
(= dalvouw volgens stippellijn,  
terugvouwen en het puntje naar  
binnenvouwen).



Satéstokje  
(eventueel onwikkelen  
met aluminiumfolie).