

# Liturgie 8 april 2012 (paasochtenddienst)

Voorganger: Ds. Gert Hutten

## Thema: **Leven uit een open hemel....**

*Leven uit de overvloedige genade van God*

m.m.v

Paola Smit (fluit), Karin Meijerink (fluit), Evelien van Lonkhuyzen (alt-hobo), Maria Boes (fagot)  
Kees Luiten (piano), Pieter-Jan Belder (orgel),  
De Cantorij o.l.v. Christian Bos

### **Aanbidding**

Zingen Gez. 95 Daar juicht een toon daar klinkt een stem (orgel)

Zingen Opw. 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (piano)

### Votum & Zegen

Als inleiding op het gebed Cantorij: Kom Heilige Geest van God (sela) (piano)

Heilige Geest van God, )	Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart,
adem in ons midden, )	Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
dan zullen wij aanbidden )	Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
de Vader en de Zoon. ) 2x	Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Kom, o Heilige Geest,  
wij wachten op U.  
Vervul ons met uw kracht,  
Heil'ge Geest kom nu.

### Gebed

### **Luisteren naar God**

Kinderlied Gez. 111 Jezus leeft in eeuwigheid (piano)

Lezen Jesaja 54: 1-10, Matteüs 28: 1-20, Handelingen 7: 55-56

Zingen Opw. 354 Glorie aan God (piano)

*allen*  
Glorie aan God. (4x)

*vrouwen*  
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.  
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.  
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.  
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

*allen*  
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

*mannen*  
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:  
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!  
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!  
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

*allen*  
Jezus is Heer, Redder en Heer!  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
Glorie aan God. (4x)

*vrouwen*

Heersen met Hem op de troon en zijn stem  
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.

*mannen*

Heilig en vrij, alle tranen voorbij,  
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.

*allen*

Waardig het Lam! Waardig het Lam!  
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

preek Thema: Leven uit een open hemel

Cantorij/gemeente: Tussentijds 95 Wie is die God die eeuwig leeft? (orgel)

*Cantorij*

1. Wie is die God die eeuwig leeft  
en al wat is geschapen heeft,  
die oerbegin en einde is  
de zin van de geschiedenis?

2. De Vader die de wereld schiep,  
de stem die ons tot leven riep:  
Dat is mijn God, ik roep Hem aan  
en breng Hem dank voor mijn bestaan.

*allen*

3. Wie is dat ene menskind  
dat anderen zo heeft bemind,  
dat Hij zich aan een kruis liet slaan,  
ons nog doet vragen naar zijn naam?

*Cantorij*

4. De Zoon die ons geboren is,  
het licht in onze duisternis,  
voor kleine mensen, diep in nood,  
een hoopvol woord tot in de dood.

5. Wie zingt in ons dat ene lied:  
het leven doet de dood te niet?  
Verlangen dat maar niet verslijt,  
een ademtocht van eeuwigheid?

*allen*

6. De Geest die ons de ruimte geeft,  
de levenskracht die ons beweegt:  
de liefde krijgt de overhand,  
de aarde wordt tot vruchtbaar land.

Zingen Gez. 68 Wij knielen voor Uw zetel neer (orgel)

## Dank en gebed

Inleiding op gebed...Cantorij: Gebed (Remco Hakkert) (piano)

Trouwe God en Vader, groot en machtig Heer.  
Alpha en Omega, eind en het begin.

Leer ons hoofd te buigen, leer ons eerbied, Heer.  
Schuldig maar vergeven staan wij hier voor U.

U doet grote dingen, houdt ons in Uw hand.  
Dank U voor bescherming, dank U voor Uw trouw.

Onvoorstelbaar machtig zult U altijd zijn.  
Wat blijft dan nog over; Heer, wij prijzen U!

Amen.

Dankgebed en voorbede

## Collecte (tijdens collecte luisterlied Cantorij: Wonderlijke raad van God (sela) ) (piano)

1. God die naar zijn wezen schiep.  
Adem die tot leven riep.  
Mensen vormde uit het stof,  
in een wondermooie hof.

2. Boom van kennis, goed en kwaad;  
God die ons een keuze laat.  
Diep gevallen in de hof,  
eigenmachtig, zonder God.

Wonderlijke raad van God;  
hartverscheurend is ons lot!  
Waar komt al het kwaad vandaan?  
Kan dat in Uw wil bestaan?  
Schepper, keer ons lot.

3. God strekt wijd zijn armen uit;  
draagt de wereld aan een kruis.  
Blijk van liefde, wondergroot;  
boom van leven, bron van hoop.

4. Kruis dat in de wereld staat;  
God die ons een keuze vraagt.  
Onweerstaanbaar en verguisd,  
trekt dat wonderlijke kruis.

Heerlijk is Gods wilsbesluit!  
Draagt het kwaad de wereld uit.  
Gaat Uw liefde dan zo diep,  
dat U ons geen wezen liet?  
Vader, breng ons thuis!

5. In beproeving, klein en bang,  
duurt het wachten ons zo lang.  
Heel de schepping zucht en lijdt,  
tot zij door God wordt bevrijd.

6. Juichend wordt de oogst gemaaid,  
die in tranen is gezaaid.  
Vruchten van gerechtigheid,  
sieren God in eeuwigheid.

Glorie voor God overal!  
Die zijn rijk voltooien zal!  
Waar Uw luister ons herschept,  
glans en glorie ons bedekt;  
U regeren zal.

Van U is het koninkrijk,  
alle macht en majesteit  
tot in eeuwigheid.

slotlied Gez. 99 U zij de Glorie (orgel)

### **Ga dan heen**

zegen

amen zingen

### **Sing out**

Zingen Opw. 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (piano)