

## Liturgie middagdienst Pasen 2012

Welkom

Sing-in:

- Opw. 469 Halleluja, Jezus Christus leeft!

Halleluja, Jezus Christus leeft!

Nu Hij het graf verlaten  
en de dood ontwapend heeft,  
zal Hij voor eeuwig heersen;  
Jezus leeft, ja Hij leeft!

Hij, de alpha en omega  
zal altijd koning zijn;  
Hij kocht ons vrij van zonde,  
met zijn bloed wast Hij ons rein.  
Het Lam is overwinnaar;  
Jezus leeft, ja Hij leeft.

- Opw. 554

Ik weet: Hij heeft mij gered,  
mij in de vrijheid gezet;  
ik geloof, ik geloof .  
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,  
heeft mij met liefde vervuld; ik geloof, ik geloof .  
'k Hef een banier op,  
mijn Heer stond op uit het graf .

Refrein:

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser  
leeft- mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Ik weet: Hij.....

U draagt mijn lasten en richt mij op,  
om dansend op de berg te zien

hoe U weer komen zal.

Votum en groet

Gebed

zingen: Opw. 690 Hij leeft!

Zing het overal  
een lied van overwinning.  
De God van onze redding  
kocht ons vrij!

Dood waar is je macht?  
Nu is de vloek verbroken,  
het lege graf staat open.  
Kom en zie!

Jezus leeft Hij leeft, Hij leeft, halleluja!  
Hij leeft, eer en glorie aan het Lam.  
Hij leeft, Hij leeft, Hij leeft, halleluja!  
Hij leeft voor eeuwig, amen.

Ik zing met heel mijn hart:  
de Zoon van God almachtig,  
zo heilig en zo krachtig redde mij.

Nu dreigt de dood niet meer,  
omdat Hij mij bevrijdde.  
Niets kan mij nu nog scheiden  
van mijn Heer.

Ik leef, ik leef, ik leef, halleluja!  
Ik leef, eer en glorie aan het Lam.  
Ik leef, ik leef, ik leef, halleluja!  
Ik leef voor eeuwig, amen.

Waardig is het Lam

waardig onze eer.  
Waardig is de Zoon  
die de dood verslagen heeft.  
Kom en roep het luid  
dans en zing het uit.  
Waardig is de hoogste Koning.

Hij leeft, Hij leeft. Hij leeft, halleluja!  
Hij leeft, eer en glorie aan het Lam.  
Hij leeft, Hij leeft, Hij leeft, halleluja!  
Hij leeft voor eeuwig, amen.

Hij leeft voor eeuwig, amen.  
Hij leeft voor eeuwig, amen.

Lezing: Lucas 24: 13 - 24  
luisterlied: Sela "Emmaus"

Als geloven soms moeilijk is, waar U lijkt te zwijgen.  
Waar mijn hart zo ontmoedigd is, ik U niet kan bereiken.  
Wie bent U Heer, als U zich niet openbaart:  
als mijn oog U niet ziet, mijn hart U niet ervaart?

Bent U als een vreemde,  
die ik niet herken?  
Leef ik als ontheemde,  
niet thuis waar ik ben?  
Mijn beeld van U wankelt,  
het inzicht ontbreekt,  
totdat U met mij wandelt,  
totdat U met mij spreekt.

Als de avond gevallen is, wilt U bij me blijven?  
Werp uw licht op wat donker is: laat de duisternis wijken!  
Wie is de Man, die ik toch niet heb herkend,  
die mijn hart weer doet branden als ik luister naar Hem?

Ontmasker mijn leven,  
verberg U niet meer.  
Door inzicht te geven,  
tot wie ik mij keer.  
Mijn denken is duister,  
mijn hart lijkt verblind.  
Totdat ik naar U luister;  
totdat U mij weer vindt.

U reikt mij de beker,  
breekt met mij het brood.  
De Gast blijkt de Gastheer,  
maakt mij deelgenoot.  
U toont mij uw liefde,  
Uw ware gezicht.  
Heel mijn hart weet nu zeker  
wie de Levende is!

Lezing: Lucas 24: 25 - 48  
zingen: Opw. 423 Ik zing en juich

*Refrein:*

Ik zing en juich voor mijn verlosser,  
juich voor mijn verlosser.  
Ik zing en juich voor mijn verlosser:  
Jezus is mijn Heer.

Hij is mijn rots en mijn vertrouwen,  
rots en mijn vertrouwen.  
Hij is mijn rots en mijn vertrouwen:  
Jezus is mijn Heer.

*Refrein:*

Ik zing en juich voor mijn verlosser,  
juich voor mijn verlosser.  
Ik zing en juich voor mijn verlosser:  
Jezus is mijn Heer.

Hij is mijn kracht en overwinning,  
kracht en overwinning.  
Hij is mijn kracht en overwinning:  
Jezus is mijn Heer.

Ik zing en juich voor mijn verlosser,  
juich voor mijn verlosser.  
Ik zing en juich voor mijn verlosser:  
Jezus is mijn Heer.

*Preek - Dat moet gevierd worden!*

zingen: Opw. 430 Ik prijs Uw grote naam  
Heer, ik prijs uw grote naam.  
Heel mijn hart wil ik U geven.  
Want U bent de weg gegaan  
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon  
om mens te zijn.  
Van de stal naar het kruis  
droeg U mijn pijn.  
Van het kruis naar het graf.  
Uit het graf weer opgestaan.  
Heer, ik prijs uw grote naam.

Geloofsbelijdenis - dit geloven wij... (zachte pianomuziek)

Gebed

collecte,  
instrumentaal tijdens collecte  
Sela 'In Jezus' naam'

zingen: 'In Jezus' naam'

In de nacht van ons bestaan,  
een wereld ver bij God vandaan,  
delen wij zijn liefde uit,  
door de kracht van Jezus' kruis.  
Stervend als het goede graan,  
doen wij wat Jezus heeft gedaan:  
trekken heel de wereld door,  
leven Gods genade voor.

Ga dan heen: verkondig zijn Naam  
aan iedereen, want Jezus is Heer!  
Ga dan heen en twijfel niet meer:  
Hij is bij ons, zal met ons gaan.

Maak het goede nieuws bekend,  
dat Jezus leeft en wij met Hem.  
Door de liefde die van God  
in ons hart is uitgestort.  
Als de liefde in ons leeft,  
die niet zichzelf zoekt maar die geeft,  
dienen wij in kwetsbaarheid  
en leven voor gerechtigheid.

Zegen, gevolgd door gezongen "amen"

Sing-out:

- Come people of the risen King  
- Medley  
- .....