

Liedteksten zondagmiddag 11 maart 2012

Opw. 580

Jezus, Hij kwam
om ons leven te geven,
daarom verliet Hij Zijn Vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij
het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu Zijn tranen
en zie nu Zijn wonden
Ik zie nu het bloed
Dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
en bevrijdt van zonde
Prijs de Heer, nu ben ik vrij!

Refrein:

Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
Uw heil'ge Naam
En Heer, ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
U liefde tilt mij op
en maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus
de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang
in het graf gebleven.
De dood kon onmoog'lijk
Gods liefde verslaan
Nu troont Hij als een Koning
en Heer van het leven.
Heel de schepping
roept Zijn Naam.

Refrein.

Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
Uw heil'ge Naam
En Heer, ik hou van U,

want U hield eerst van mij.
U liefde tilt mij op
en maakt mij vrij.

Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
Uw heil'ge Naam
En Heer, ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
U liefde tilt mij op
en maakt mij vrij.

Sela – Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw. 706)

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Opw. 599

Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elke traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt

En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij z'n eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft

De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

Sela – Gebed om vrijheid

Maak ons vrij van de wereld Heer,
van wat ons betoverd heeft.
Niet gebonden, zoals een slaaf,
in de ban van geld en tijd.
Laat ons zien wat waarde heeft;
een schat die niet vergaat.
Vrijheid waar Uw kind in leeft,
onvoorwaardelijk aanvaard!

Maak ons vrij van de zorgen, Heer
Van wat ons gevangen houdt.
Vreugdeloos, onder last gebukt,
die ons bange hart benauwt.
Laat ons zien dat U ons kent;
de zorgen, onze angst.
Dat U te vertrouwen bent:
Wij zijn veilig in Uw hand!

Maak ons vrij van de boosheid, Heer
die het vuur van liefde dooft.
Niet verzonken in bitterheid,
die van vrede ons berooft.
Laat ons zien wat liefde doet,
die angst en vrees verdrijft.
Liefde die niet dwingend is,
maar verzoent in kwetsbaarheid.

Maak ons vrij van de wereld, Heer
van wat onrust geeft, verwacht.
Voortgejaagd gaan wij onze weg,
zonder stilte in ons hart.
Leer ons in uw vrijheid staan,
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan,
tot de wereld wordt bevrijd!

Leer ons in uw vrijheid staan,
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan,
tot de wereld wordt bevrijd!

Sela – Man van smarten (luisterlied)

Man van smarten, man van lijden,
werd gemeden, werd veracht.
Onopvallend, zonder schoonheid,
droeg Hij alle schuld en droeg Hij alle last.

Lam dat zwijgend voor zijn scheerders staat.
Lam dat naar de slacht wordt geleid.
Door een onrechtvaardig vonnis,
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd.

Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede.
Gebroken en doorboord om onze zonden.
Door zijn striemen werden wij genezen.

Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede.
Gebroken en doorboord om onze zonden.
Door zijn striemen werden wij genezen.

Door een onrechtvaardig vonnis,
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd.

Opw. 688

Genade zo groot,
aan mij die het niet verdient,
liet Christus zijn liefde zien,
want Hij kocht mij vrij.
Genade zo groot,
de schuld die ik voor Hem leg,
wast Hij geduldig weg;
zijn bloed reinigt mij.

refrein:

En al wat ik heb,
leg ik voor Hem neer,
mijn Verlosser en Heer,
die mij liefheeft.

Genade zo groot,
aan mij die het niet verdient,
liet Christus zijn liefde zien,
want Hij kocht mij vrij.
Genade zo groot,
de schuld die ik voor Hem leg,
wast Hij geduldig weg;
zijn bloed reinigt mij.

refrein:

En al wat ik heb,
leg ik voor Hem neer,

mijn Verlosser en Heer,
die mij liefheeft.

Liefde zo groot,
die stand hield tot in de dood,
schonk in de diepste nood
vergeving aan mij.
Liefde zo groot,
wiens kracht onverslaanbaar is,
verdrijft elke duisternis;
nu zijn wij vrij.

refrein:

En al wat ik heb,
leg ik voor Hem neer,
mijn Verlosser en Heer,
die mij liefheeft.
En al wat ik heb,
leg ik voor Hem neer,
mijn Verlosser en Heer,
die mij liefheeft.

Sing Out

Sela – Man van smarten

Man van smarten, man van lijden,
werd gemedend, werd veracht.
Onopvallend, zonder schoonheid,
droeg Hij alle schuld en droeg Hij alle last.

Lam dat zwijgend voor zijn scheerders staat.
Lam dat naar de slacht wordt geleid.
Door een onrechtvaardig vonnis,
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd.

Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede.
Gebroken en doorboord om onze zonden.
Door zijn striemen werden wij genezen.

Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede.
Gebroken en doorboord om onze zonden.
Door zijn striemen werden wij genezen.

Door een onrechtvaardig vonnis,
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd.