

serie Kerk zonder gebouw
Waar kom je als je Jezus volgt?
Marcus 8: 34

zingen: Gez. 164 kom tot Uw doel met ieder van ons

votum en groet

zingen: Ps. 65: 1, 2, 3, 4

gebed

kinderlied (kbk 1-3): *maak een vrolijk geluid voor de Heer*

lezing: Marcus 8: 31-34

preek over vers 34 *waar kom je als je Jezus volgt?*

zingen: Opw. 657 Zie het kruis...

woorden van leven: zingen Gez. 176b (dubbelzang)

collecte

zingen:

Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer.

Het bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,
de dood gaat aan ons hart voorbij,
O Lam van God, U loven wij.

De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed.
Het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.

Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed.

(melodie Gez. 103 O Schepper Geest woon in uw kerk)

Viering heilig avondmaal

- onderwijs uit formulier V, gebed

- zingen: Ps. 66: 3, 7

- uitdelen van het brood

het brood dat wij breken...

samen eten

stilte

uitdelen van de wijn

de beker van de dankzegging...

samen drinken

stilte

- dankzegging zingen: Psalm 103: 1, 3, 4 en 5 (vers 1, 4 cantorij, 3, 5 allen)

zegen