

Liturgie morgendienst Arnhem 15 januari 2011

serie: kerk zonder gebouw

zonder dak onder dak

vriendendienst: breng mensen naar Jezus

Marcus 2: 1-12, een bekende geschiedenis.

Om over na te denken:

- waar gaat het over in dit gedeelte, wat is de spits?

- als wij mensen mee zouden kunnen nemen naar de kerk waar een Jezus iedereen zou kunnen genezen die we maar binnen brengen.... En hoe gaat dat nu?

Wat verwacht jij zélf eigenlijk van Jezus?

- 'belong - believe - behave' is de volgorde in een gemeente die missionair is, een gemeente die focust op Jezus als degene die mensen verandert.

De volgorde is niet: 'believe'? Laat dat maar zien in je 'behave' en dan ben je welkom/'belong'.

- krijgt de verlamde nou meer of krijgt hij minder dan verwacht werd? Wat zou jij zeggen?

zingen: Ps. 96: 1, 2, 6

Opwekking 369 Door Uw genade, Vader

votum en groet

gebed

kinderlied: Opw. 91 (couplet 1)

lezing: Marcus 2: 1-12

zingen: Ps. 117

preek over *vriendendienst: breng mensen bij Jezus*

zingen: Ps. 63:2

schuldbelijdenis, zingen: Gez. 157

genade delen, zingen: Opw. 378 Ik wil jou van harte dienen

gebed

collecte

zingen: Opw. 334 Heer Uw licht en uw liefde schijnen

zegen