

Liturgie 1 januari 2012  
Nieuwjaarsdienst 11:00 Koepelkerk  
Na afloop nieuwjaarsreceptie  
Serie: Bouwen aan gemeenschap... Jacobus.

Thema: **Als God het wil....**

Jacobus 4: 11-5:6

Het jaarthema is 'Kerk zijn zonder muren'. We denken na over wie we zijn. Wat is Gods visie op de kerk? Lijken wij op Jezus? Ik ben de laatste weken bezig met een korte serie over Jacobus. Het thema is 'Bouwen aan gemeenschap'. We hebben het gehad over Luisteren en doen, Als je hoop hebt, Over de tong en De weg omhoog is de weg omlaag.

Vandaag op deze nieuwjaarsdag is DV het thema 'Als God het wil'. De tekst gaat over het wat ze vroeger noemden het voorbehoud van Jacobus, DV, Deo Volente, als God het wil, bij leven en welzijn....

Jacobus is nog steeds bezig met na denken over wijsheid van boven en wijsheid van beneden. Waarom gaat er zoveel fout in deze wereld? Door ons egoïsme en door hoogmoed. Dat zijn de twee grootste problemen van de mensheid. Daarom is het zo belangrijk om nederig te zijn. Je kunt alleen maar groot worden als jij je eerst vernedert voor de Here. Dit is de belofte van de bijbel: God zal de nederigen verheffen. Wat is nederigheid?

1. Je onderwerpen aan God.
2. Je verzetten tegen de duivel (keuze voor is altijd ook een keuze tegen).
3. Werken aan intieme relatie met God.
4. Reinig je handen...
5. door je hart te zuiveren
6. Treur

Toch gaat Jacobus in de tekst voor vandaag nog even verder met hoogmoed. Wat is hoogmoed:

1. Je verheffen boven anderen (4: 11-12).
2. Denken dat alles maakbaar is (4: 13-17)
3. Je rijkdom misbruiken (5: 1-6).

Hoogmoed is dus zichtbaar in hoe je omgaat met anderen, hoe je praat over je toekomst en hoe je omgaat met je geld. Jacobus schrijft hier eigenlijk tegen de ziekte van deze tijd.... MAAKBAARHEID! Je kunt het ook de grootste illusie noemen van deze tijd dat wij denken dat wij het leven kunnen controleren... 'De levenscontrole illusie'. Wat is het alternatief van maakbaarheid? Kom luisteren naar de preek....

Hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen al teveel stoerheid? Tegen die levenshouding van ik zal en ik doe en ik weet en ik kan en ik plan....

Jacobus geeft weer veel gave tips voor het nieuwe jaar:

1. Erken je eigen onwetendheid
2. Erken je eigen kwetsbaarheid
3. Erken je eigen tijdelijkheid
4. Erken je eigen afhankelijkheid =
5. Leer wat 'Als God het wil' betekent

## **Aanbidding**

Opwekking 523 Laat ieder het horen... (band)

Opwekking 539: Kom nu is het tijd, aanbid hem (band)

Votum en zegen

Zingen 'Ik geloof in God de Vader' (melodie LvK 293 orgel)

1. Ik geloof in God de vader  
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de Kosmos,  
aard' en de hemel zingt zijn eer  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus  
die voor ons ter wereld kwam  
zoon van God en Zoon des Mensen  
goede Herder, Offerlam.

Door te lijden en te sterven  
-groot is het geheimenis-  
schenkt Hij mij het eeuwige leven,  
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan  
en op Pasen –God zij de glorie-  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood – dit is mijn lichaam-  
door de wijn – dit is mijn bloed-  
geeft de Vrededorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed.

## **Luisteren naar God**

Lezen Jacobus 4: 11-5: 6

Zingen psalm 119: 11 en 47 ('uw wet=uw wil=uw zorg=uw zegen' Verleen mij inzicht dat ik uw wil versta) (orgel)

Preek: **Als God het wil....**

## **Aanbidding**

Psalm 25: 5 en 7 (orgel)

LvK 473: 1, 2, 3 refrein, 4, 5,6 refrein (versie KK Band)

Opwekking 672: Heerser over alle dingen (band)

## **Dank en gebed**

Dank gebed en voorbede, gebed om zegen voor 2012

Collecte

GK 106: 1+2 (orgel)

## **Ga dan Heen**

zegen

Amen zingen

'Sing out' met 'Sing it out'