

Liturgie 31 december - oudjaarsavond

Voorganger: Ds. Jan F. de Haan

Thema: à Dieu!

M.m.v

**Maria Boes (fagot), Christian Bos (piano), Judith Bos (dwarsfluit),
Piet van Dijk (trompet), Henk Kiestra (orgel), Mark Rap (bugel/hoorn)**

Aanbidding

LvdK 434 "Lof zij de Heer"

Opw. 542 "God van trouw"

Votum en zegen

Gebed

Lezen: Romeinen 16

Psalm 150 (berijming LvdK)

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbél, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Preek over Rom. 16: 25 (begin) en 27 - *à Dieu!*

Aanbidding

Opw. 687 "Heer, wijs mij Uw weg".

LvdK 293 "Wat de toekomst brengen moge" vers 1,2 en 3
(melodie: Vreugde, vreugde, louter vreugde)

Dank en gebed

Collecte

Slotlied: 'Wij danken u o God' (melodie gezang 141)

A: Wij danken u o God,
voor wat u hebt gegeven.
Uw liefde en uw trouw
omringen heel ons leven.
U hebt de mens aanvaard
met heel zijn zwak bestaan.
U gaf hem weer een plaats
waarop hij vast mag staan.

M: Wij danken u o God,
voor wat u hebt gegeven.
Want Christus is de kracht
die ons als mens doet leven.
V: Zijn liefde die ons zocht
wijst ons een duid'lijk spoor
de liefde van de Heer
geven wij and'ren door.

Allen: Wij danken u o God,
voor wat u hebt gegeven.
Wij zijn nu met elkaar
verbonden voor het leven.

Met grote dankbaarheid
aanvaarden wij elkaar.
Help ons ten allen tijd:
maak uw beloften waar.

Zegen