

Liturgie kerstochtenddienst 2011

Voorganger: Ds. Gert Hutten

thema: "Welkom in mijn wereld"

Met medewerking van:

Karin Meijerink (fluit)

Evelien van Lonkhuyzen (hobo)

Kees Luiten (piano)

Pieter-Jan Belder (orgel)

Projectkoor o.l.v. Christian Bos



zingen: LvdK 138 Komt allen tezamen

allen:

1. Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

koor:

2. De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

zingen: Gez. 83 Vrolijk zingen wij ons lied

allen:

1. Vrolijk zingen wij ons lied,
de wereld moet het horen!
Komt en ziet wat is geschied:
de Heiland is geboren.
Gloria, hosanna in excelsis!

koor:

2. Herders, spoedt u naar de stal:
in doeken is gewonden
Hij die herder wezen zal,
het lam voor onze zonden!
Gloria, hosanna in excelsis!

votum en (vrede)groet

gebed

de kinderen zingen: Opw. 526 Goed nieuws

kinderen:

1. Goed nieuws, goed nieuws, voor jou en mij, halleluja!
Ja zelfs de eng'len zingen blij, halleluja!

Refrein:

Zijn genade voor de mensen, liefde toonde Hij.
Voor ons zendt God zijn enige Zoon, halleluja!

lezing van het kerstevangelie afgewisseld met zingen

lezen: Mattheus 2: 1 – 12

allen:

3. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

allen:

4. O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

allen:

3. Wijzen, zoekt niet her en der,
want ziet, boven zijn woning
straalt een wonderlijke ster,
daar woont Hij: onze koning!
Gloria, hosanna in excelsis!

allen:

4. Mensen, overal vandaan,
God zelf is in ons midden!
Komt dan, laten wij nu gaan
om Christus te aanbidden!
Gloria, hosanna in excelsis!

kinderen:

2. Hij verdrijft de schaduw van de nacht, halleluja!
Vandaag begint een eeuwige dag, halleluja!

Refrein.

allen:

3. God reikt de mens verzoening aan, halleluja!
De hemel is wijd opengegaan, halleluja!

Refrein.

zingen: LvdK 143 Stille nacht

koor:

1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

allen:

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

allen:

3. Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

lezen: Galaten 4: 1-11

zingen: TT 140 Vanwaar zijt Gij gekomen (melodie: LvdK 132 – Er is een roos ontloken)

allen:

1. Vanwaar zijt Gij gekomen
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wil wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

allen:

3. Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

koor:

2. Gij zijt ons doorgegeven,
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in ied're mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

preek 'Welkom in mijn wereld'.

zingen: Opw. 537/ Gez 50 Ere zij God

koor:

Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste heem'len.
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste hemelen.

Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste heem'len.
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoogste hemelen.

Buigt voor zijn majesteit,
kniel voor zijn heerlijkheid,
voor Hem die ons vrede geeft,
voor Hem die ons leven geeft.

Ere zij God!

Allen:

Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Mannen:

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.

Vrouwen:

Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde,

Allen:

in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge in de hoge.

Vrouwen:

Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Allen:

Amen, Amen.

gebed

collecte - luisterlied: Opw. 532 Wees gerust

Koor:

1. Wees gerust, wees gerust,
hemel en aarde zingt!
Deze nacht scheen Gods licht
liefdevol in ons duister.
Halleluja, halleluja!

2. Wees gerust, wees gerust,
vrede op aarde komt!
Christus is als een kind
daar in die stal geboren.
Halleluja. halleluja!

3. Wees gerust, wees gerust,
zing en getuig van Hem!
Jezus leeft. Immanuël
als onze Heer en Redder,
Halleluja, halleluja!

slotlied: Go, tell it on the mountain

refrein:

Go, tell it on the mountain,
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain,
That Jesus Christ is born.

Koor:

1. While shepherds kept their watching
o'er silent flocks by night,
Behold, throughout the heavens
There shone a holy light
Refrain

refrein (Allen)

Koor:

2. The shepherds feared and trembled,
When lo! above the earth,
Rang out the angels chorus
That hailed our Savior's birth.
Refrain

refrein (Allen)

Koor:

3. Down in a lowly manger
The humble Christ was born
And God sent us salvation
That blessed Christmas morn.

refrein (Allen)

zegen

gezongen amen

Vertaling:

Ga, vertel het over de Bergen
Over de bergen en overal.
Ga, vertel het over de bergen
dat Jezus Christus is geboren.

1. Terwijl herders de wacht hielden
Over hun kudde schapen bij nacht.
Aanschouw, door de hemel
Scheen een heilig licht.

2. The herders waren bevreesd en beefden
Wanneer, kijk, boven de aarde
een koor van engelen verscheen
dat vertelde over de geboorte van de heiland.

3. In een nederige kribbe
werd de nederige Christus geboren.
En god zond ons zijn redding
op die gezegende kerstmorgen.