

Liedteksten Kerstdienst 24 december 2011

LvK 125: 1, 2 en 5 (O Kom, O Kom, Immanuel)

O kom, o kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israel,
herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam, o Heer.

O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw!

Sela: Wijs mij de weg naar Bethlehem

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga
om dichtbij Hem te zijn.

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent

Opw. 527 Licht in de nacht

Licht in de nacht: een ster schijnt door de
wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen,
stralend breekt die held're morgen aan.
Prijs nu Zijn naam, samen met de eng'len.
O, nacht vol licht. O, nacht dat Jezus kwam.
O, nacht vol licht. O, nacht dat Jezus kwam.

Wat Hij ons leert is geven om een ander,

Weest blij, weest blij, o Israel!
Hij is nabij, Immanuel.

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit,
O Adonai, die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht!
Weest blij, weest blij, o Israel!
Hij is nabij, Immanuel.2x

als Koning, zonder kroon.
U heeft uw rijkdom afgelegd:
Zo bent U Mensenzoon.

In deze nacht aanbid ik hem,
zit aan zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik hem,
mijn koning die 'k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
zijn menselijk gezicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.

liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.
O geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

Opw. 528 Hoor de eng'len zingen d'eer (met schriftlezing)

Schriftlezing

Hoor de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: Hij verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Schriftlezing

Hij die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in, in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Schriftlezing

Sela: Op u mijn Heiland, blijf ik hopen

(solo)

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

(allen)

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Herders in 't veld van Efrata

Herders in 't veld van Efrata
hoorden naar het Gloria,
Blij klinkt door de nacht:
"Uw Koning wacht in een stal".

Refrein:

Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend wie Hem vindt,
voor wie er in Zijn Naam geloven
komt er een nieuwe morgen!

Ga dan op weg naar Bethlehem,
luister naar die blijde stem:
"Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om, kijk niet om".

Ga mee, op weg naar Bethlehem,
Luister naar die eng'lenstem:
"Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om, kijk niet om".

Refrein:

Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend wie Hem vindt,
voor wie er in Zijn Naam geloven
komt er een nieuwe morgen!

Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend wie Hem vindt,
voor wie er in Zijn Naam geloven
komt er een nieuwe morgen!
Komt er een nieuwe morgen!

LvK 139 Komt verwondert u hier, mensen

1

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren Kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.

2

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleug'len van de wind.
Ziet hoe ligt Hij hier in lijden

3

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij, dat ik door uw wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

LvK 138: 1, 2 en 4 Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O kind, ons geboren,
sluim'rend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige
schreden!

Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig, o Koning.

Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Wij prijzen U voor eeuwig,
Wij prijzen U voor eeuwig,
Wij prijzen U voor eeuwig, o Koning.