

Liturgie 20 november morgendienst 2011

Luisteren en doen!

Jaarthema: Kerk zonder muren. We hebben dit jaar thema gekozen omdat we in 2012 voor een periode van 6 maanden uit de kerk moeten vanwege onderhoud. We zijn ervan overtuigd dat deze periode een momentum kan zijn om te groeien als gemeente.

Gedurende dit jaar denken we na over wie we zijn als gemeente. Wat is Gods visie op zijn kerk en Jezus' bruid? Vandaag start ik met een nieuwe serie preken over Jacobus.

Het thema van de serie is 'Bouwen aan gemeenschap: lessen van Jacobus.' Vandaag deel 1. Luisteren en doen. Wat is luisteren eigenlijk en waarom is dat woord van God zo belangrijk? Waarom is luisteren heel bevrijdend? Wat heeft luisteren met doen te maken en waarom legt Jacobus zoveel nadruk op doen? Als voorbereiding heb ik oa een boekje gelezen van Wil Derkse: 'Een levensregel voor beginners', Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven.

Aanbidding

Opwekking 689 Spreek o heer door uw heilig woord... (piano)

Lvk 95: 1+3 (orgel)

votum en zegen

gebed

Luisteren naar God

Kinderlied GK 23 Uw woord is een lamp voor mijn voet (piano)

Lezen Jacobus 1: 16-27

GK 143, 1+4 Het woord zij zullen het laten staan... (orgel)

Preek: Luisteren en doen....

LvK 319: 1-4 Loof God want hij spreekt onze taal (orgel)

Opwekking 501: Heer ik verlang zo naar meer van U.... (piano)

Woorden van leven.

LvK 285: 2-4 (orgel)

Dank en gebed

Dankgebed Voorbede

Opwekking 710 Zegenlied (piano)

Ga dan heen

Zegen

Amen zingen