

serie Kerk zonder muren

Wáár Thuis?

Vorige week (bij Psalm 23) ging het over: wie zijn wij? Een Thuis.



Vandaag de vraag: wáár Thuis? Aan de hand van Jeremia 29:7 - *bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.*

Wat elementent:

- het gaat wel over Babel, de stad van de vijand!
- het gaat over gericht (waarheen Ik jullie weggevoerd heb)
- gericht staat niet los (straf), maar is verbonden aan herstel (vs.10)
- bid tot de God die een verhaal heeft en toont en bewijst juist tegenover de verhalen van mensen om ons heen
- wat is 'bloei'?

Liturgie 30 oktober 2011

zingen: Opw. 640 mijn hulp is van U Heer
groet

zingen: Ps. 134

gebed

kinderlied: Laat de kind'ren tot Mij komen (Gez. 45)

lezing: Jeremia 29: 1-14

zingen: LvK 37: 1, 2, 3, 4 (melodie Ps. 72)

preek over Jer. 29:7 Wáár Thuis?

zingen: Ps. 84: 5, 6

woorden van leven

zingen: LvK 481: 1, 2, 3

gebed

collecte

zingen: Opw. 602 vrede van God

zegen

