



## Vertrouwd met ziekte - serie gebed en genezing - 6 (slot)

Jesaja 53:3

### In onze plaats?

Jesaja 53 wordt vaak gezien als het hoofdstuk over de plaatsvervangende Hij in plaats van wij. Een uitstapje naar Matth. 8:17 waar Jesaja aangehaald wordt, leert je wel dat dat niet helemaal klopt. De kern is: Jezus is de vernederde die door veel mensen weggeschoven wordt, maar toch ging Hij genezend rond. Dat 'toch' is belangrijk. Ook voor Jesaja 53: Jezus was veracht - en toch met (onze) ziekte vertrouwd. Hij kwam naast ons, Hij kwam delen met ons. Dat kan ons wat leren over omgaan met ziekte (en genezing) in de gemeente.

### Vruchtbaar

Henri Nouwen onderscheidt ergens productief zijn en vruchtbaar zijn. Productief past in de leefwereld van de vitaliteit, het heeft te maken met wat je doet en wat je maakt, wat je neerzet. Vruchtbaarheid heeft te maken met je 'zijn'. Met wat je bezielt. Joh. 15: de grootheid van de Vader wordt zichtbaar als jullie veel vrucht dragen en Mijn leerlingen zijn. Ook leerlingen als het gaat 'vertrouwd met ziekte'. Dat betekent als je naar Jezus kijkt: naast mensen

gaan staan en delen. We leven met elkaar mee, we helpen elkaar, we troosten elkaar, we worstelen samen met onze vragen en we bidden voor elkaar. Zo is het en zo gaat het? We moeten het ook altijd nog weer leren. Omdat we altijd geneigd zijn om vanuit onszelf naar de ander te kijken en te luisteren. Wat deed Jezus?

Van Hem kun je leren om kwetsbaar er echt voor de ander/de zieke te zijn.

Wij zijn er niet vertrouwd mee, we raken er niet vertrouwd mee en dat moet ook niet! Want we kennen God toch?! Het is 'Zijn ding' om te herstellen, nieuw te maken. Maar intussen is er nog ziekte... En ziekte is een vindplaats van God (Anselm Grün). Onze muren zijn neer. Onze deuren niet meer op slot. Onze vensters niet meer geblindeerd (alleen maar gericht op genezing bijv. ovastzitten in ongeduld, in opstandigheid, in wrok, in verongelijkheid, in zelfbeklag, in woede, in het blijven hangen in onbeantwoordbare vragen).

### Jezus' lichaam

We hebben een God die broos en breekbaar durft te zijn, om heel dichtbij ons te komen. Zijn naam is Jezus, de verachte, de gekruisigde, de kwetsbare.

Die God mogen we ontdekken ook in de gemeente. In 'het lichaam van Jezus Christus'. Daar wil Jezus dat de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

Doordat wij met elkaar vrucht dragen. Ook in het ziek-zijn. En ziekte meemaken. En voor en met zieken bidden.

### Voorzorg - zorgen voor

Tenslotte iets vanuit de boodschap van Jesaja 53 over het gebedsteam. "Bidden dat kan ik zelf wel, dat doe ik ook voor anderen en dat doe ik in de kerk en thuis, daar heb ik toch geen gebedsteam voor nodig?" Lees eens op de site over het doel van het gebedsteam. Je kunt mensen 'pushen' om genezing te zoeken in genezingsdiensten. Je kunt mensen opjagen in de angst voor bezetenheid/gebondenheid. Je kunt veel stuk maken. Terwijl Jezus kwam om te 'helen', ook waar mensen ziek bleven liggen. Wanneer je samen bidt stel jij je kwetsbaar op, dat is lastig, vergt een stap over de drempel. Je laat iets van wat binnen in je leeft zien aan de ander. Door samen te bidden, ga je samen naar God toe, je kunt je verhaal kwijt/delen met de ander en vooral met God. Je gaat náást de ander staan - deed Jezus niet juist dat? Je gaat náást de ander staan:

zichtbaar, voelbaar, merkbaar en samen ga je zo naar God. Voor-zorg, zorgen voor. En zo wordt via Jezus en zijn 'leerlingen' de grootheid van de Vader zichtbaar!

### Liturgie:

zingen: Ps. 108: 1, 2  
votum en groet  
zingen: Gez. 107: 1, 3

gebed  
kinderlied: Opw. 539 Kom nu is de tijd  
lezing: Jesaja 53: 2b - 5  
zingen: Opw. 268 Hij kwam bij ons heel gewoon  
preek over "vertrouwd met ziekte" (serie gebed en genezing -6)  
zingen: Gez. 169: 2, 3, 5

geloofsbelijdenis  
zingen: Ps. 138: 1, 2, 4

gebed  
collecte  
slotzang: Ps. 116: 1, 3, 9  
zegen