

Liturgie vriendendienst

# ***Route 66***

Waarom is de bijbel zo'n bijzonder boek?

## **Aanbidding**

Opwekking 159 Here der heren  
Opwekking 407 O heer mijn God  
Votum en zegen  
Gebed

## **Luisteren naar God**

Lezen 1 Petrus 1: 22-25  
Zingen Lvk God heeft het eerste woord

## Preek ***Route 66***

Luisterlied: Komt laat ons vrolijk zingen melodie (opwekking 653) (band 1, 2, refrein, allen: 3, refrein, 4)  
Opwekking 609 U bent Heilig

## **Afsluiting**

Uitnodiging maaltijd  
Dank en gebed  
Collecte (rustige pianomuziek)  
Opwekking 672 Heerser over alle dingen  
Ga dan heen, Zegen

## Teksten van de liederen:

### Opw. 159

Here der Heren, Koning der Koningen  
U wil ik eren. U wil ik lof zingen  
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting  
Mijn vaste burcht bij wie ik schuil

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon  
Eer aan de Geest, U heb ik lief.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja

(mannen)

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep  
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep  
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één  
U alleen, U heb ik lief

(vrouwen, tegenstem)

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon  
Eer aan de Geest, U heb ik lief.

(vrouwen)

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep  
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep  
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één  
U alleen, U heb ik lief

(mannen, tegenstem)

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon  
Eer aan de Geest, U heb ik lief.

(allen)

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja

### Opw. 407

O, Heer mijn God,  
wanneer ik in verwondering  
de wereld zie die U hebt voortgebracht.  
Het sterrenlicht,  
het rollen van de donder,  
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

*Refrein:*

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!  
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenken, hoe Jezus zonder klagen  
tot in de dood gegaan is als een Lam,  
sta ik verbaasd,

### LvK 1

God heeft het eerste woord  
Hij heeft in de beginne  
het licht doen overwinnen  
Hij spreekt nog altijd voort

God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord.

dat Hij mijn schuld wou dragen  
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

*Refrein.*

Als Christus komt  
met majesteit en luister,  
brengt Hij mij thuis,  
hoe heerlijk zal dat zijn.  
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  
en zingt mijn ziel:  
o Heer, hoe groot zijt Gij!

*Refrein(2x).*

God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide  
wordt aan het eind der tijden  
in heel zijn rijk gehoord

God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin.

## Komt laat ons vrolijk zingen (melodie opw. 653)

(band)

Komt, laat ons vrolijk zingen  
tot God die alles schiep;  
die bloemen, vissen, vogels  
uit niets tot leven riep;  
met nevels als een sluier  
de groene aarde tooit;  
zijn dauw als vreugdeparels  
over de velden strooit.

(allen)

Die heuvels schiep en dalen  
waar Hij de aard' betrad;  
die zon en maan en sterren  
tot licht gaf op ons pad.  
Looft Hem die ook de mensen  
tot vreugd geschapen heeft,  
en die ons onze schulden  
om Jezus' wil vergeeft.

Refrein (allen):

God alleen heeft in zijn kracht,  
Wonderen tot stand gebracht.  
Hemel, aarde zee en land  
Blijven door Gods macht in stand  
God die ons geschapen heeft  
En ons onze schuld vergeeft  
Looft Hem om zijn majesteit  
Prijs de Heer in eeuwigheid

(allen)

O God, die ons in Christus  
een machtig Vader zijt,  
verlos ons van het kwade,  
nu en in eeuwigheid.  
Leer ons als kind'ren leven  
en spelen in uw hof,  
en met de eng'len zingen  
uw glorie en uw lof.

*Refrein (allen)*

## Opw. 609

(mannen)

U bent heilig,  
U bent machtig,  
U bent waardig,  
eer en ontzag.

(vrouwen)

(U bent heilig)  
(U bent machtig)  
(U bent waardig)  
(eer en ontzag)

Ik wil volgen,  
ik wil luist'ren,  
van U houden,  
iedere dag.

(Ik wil volgen)  
(ik wil luist'ren)  
(van U houden)  
(iedere dag)

(mannen)

Ik wil zingen en juichen;  
in aanbidding mij buigen.

(vrouwen)

U die Koning bent  
en de hoogste Heer,  
U de Machtige  
kwam op aarde neer.

U de Heer aller heren,  
U mijn God wil ik eren.

Als Immanuel,  
'God zal met ons zijn',  
als het Lam van God,  
zo volmaakt en rein.

Ik wil zingen en juichen;  
in aanbidding mij buigen.

U die leven geeft,  
mij bevrijding bracht  
en voor eeuwig leeft,  
U hebt alle macht.

*(mannen)*

U de Heer aller heren,  
U mijn God wil ik eren.

*(vrouwen)*

U de alfa, omega,  
eens zal ik U zien;  
U, mijn Meester, Messias  
Verlosser en Vriend.

(allen)

U bent mijn Vredevorst  
en ik leef alleen voor U.

### **Opw. 672**

Heerser over alle dingen  
God van de oneindigheid  
van Uw liefde wil ik zingen  
buigen voor Uw majesteit  
Eeuwen komen, eeuwen gaan  
voor altijd blijft Uw trouw bestaan  
Uw Naam weerklinkt door het heelal  
'Die was en is en komen zal'

U alleen kunt grootheid tonen  
in een enkel ogenblik  
de natuur spreekt zonder woorden  
vol verwondering luister ik  
U schiep leven door Uw Woord  
bracht het licht en duister voort  
zelfs nu Uw werk in zonde lijdt  
weerspiegelt het Uw heerlijkheid

In het lijden van dit leven  
in een dal van duisternis  
wilt U mij Uw liefde geven  
en de vrede die ik mis  
Leid mij aan Uw sterke hand  
veilig naar de overkant  
ik hoef geen gevaar te vrezen  
als Uw huis mijn schuilplaats is

Eeuwen komen, eeuwen gaan  
voor altijd blijft Uw trouw bestaan  
Uw naam weerklinkt door het heelal  
'Die was en is en komen zal'

Heerser over alle dingen  
God van de oneindigheid  
van Uw liefde wil ik zingen  
buigen voor Uw majesteit

### **Sing Out**

**Opw. 407, zie hierboven.**