

Serie: Aan tafel met Jezus....deel 8

Thema: Kom uit je boom....

Welkomsttekst:

Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij....

Ik ben van Jezus en Jezus is van mij.

Een kijkje in de keuken van Jezus....Jezus gaat steeds eten bij mensen. Maar de vorige keer draaide hij het al om. Jezus werd steeds uitgenodigd. In Lucas 14 liet Jezus zien dat onze maaltijden een beeld zijn van de grote maaltijd die God aan het organiseren is..... God nodigt ons uit aan tafel. Kom alles is klaar.... En de mensen waren nog niet klaar. Sorry God ik heb nog zoveel andere dingen te doen. Vandaag zo vlak voor het lijden en sterven zien we wat Jezus echt wil. Wat zijn diepste verlangen is.... In jouw leven komen en met jou eten.

Dat staat zo fantastisch beschreven in Openbaringen 3: 20: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnen komen en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij....

Jezus zien....

Het verlangen van Zacheus is Jezus zien.... Hij is te klein... Heel humoristisch.... Een mannetje met zijn kleine beentjes. Die niet over de mensen heen kan kijken. Hij is heel belangrijk maar klimt met al zijn waardigheid in de boom.

Klein.... Zo'n heel betekenisvol woordje...

De kleine Zacheus is opgeklommen tot hoofdtollenaar.

De kleine Zacheus, de mensen vinden hem te min... ben ik dan te min....

Klein dat is de mensen zien hem als zondig en daar zal Jezus toch zeker wel aan voorbij lopen.

Zijn kleinheid zorgt ervoor dat hij toeschouwer wordt. En als ik te klein van mijzelf denk zal ik ook een toeschouwer blijven. Niet dat ik groot ben. God denkt groots over mij.

Het is goed om je eigen kleinheid in te zien maar wat gebeurt er als de grootheid van Jezus in je leven komt?

Hij klimt in de boom om te kunnen zien. Hij wil Jezus voorbij zien komen. Het is een prachtig beeld van sommige kerkgangers. Ze klimmen in hun stoel. Aanschouwen het spektakel wat hun wordt aangeboden. Ze zien Jezus weer voorbij komen en gaan naar huis. De gelovige als de toeschouwer.

Kom uit je boom.

Jezus kijkt omhoog, dat doet hij wel vaker.....

Daar ziet hij Zacheus in de boom. Kom naar beneden. Kom uit die boom.

Zacheus is een toeschouwer.

Van een veilige afstand toekijken.

En maar blijven kijken.

Ik wil nog even kijken hoor.
Ik kijk het nog even aan....

Daar zit iets van een soort verstopreflex in van de mens.
We blijven op veilige afstand.
We verstoppen ons in de bosjes.
Dat begon al bij Adam en Eva.

God niet onder ogen durven komen.
Reken maar dat Zacheus denkt dat God hem slecht vind.
God is bedreigend.
En wat doe je dan.
Je zet je stekels op als een egel...
Je zet het op een lopen als een haas.
Je trekt je terug in je harnas als een schildpad.
Een haas, een egel, een schildpad en de mens... Zoek de overeenkomsten...

Zacheus neemt zijn leven wel in zijn eigen hand.
Iedereen kotst me uit. Ze zien me als een zondaar. God zal mij ook wel niets vinden.
Ik red me zelf wel. Ik kleinte maak van mezelf een vooraanstaande tollenaar.
Dan zoek ik mijn zekerheid wel in mijn geld en mijn status.

En dan komt Jezus.
Zacheus waar ben je?
Adam en Eva waar zijn jullie.
Gert waar ben je.

God ziet je.
Dat is de grote ommekeer in de tekst.
Zacheus wil Jezus zien, maar we moeten gaan zien dat Jezus ons ziet (zitten). Dat Hij ons liefheeft. Dat Hij ons zoekt.

Kom uit je boom.
Wat is jouw boom waar je in geklommen bent.

wat zoeken wij ook graag naar een soort boom.
Naar een top. Naar een topervaring in ons geloof.
Een plek van waar we ver kunnen kijken.
Toen dat was zo gaaf....
Vanaf een top kun je misschien ver kijken.

Maar op een hoge berg... Op een top is het vaak ook heel kaal
De lucht is schraal.
De echte groen weiden vind je in de dalen.
Daar groeit ook je geloof echt.
In de modder staan met je voeten.....
Niet hoog en droog in de boom of in de kerk.....

Blijf niet op veilige afstand.

Blijf geen toeschouwer.
Stop met verstoppertje spelen.

Ga eens met beide voeten op de aarde staan.
Want een mens wordt altijd twee keer bekeerd.
Eerst tot God en dan weer terug tot de aarde.
Ik ben bang dat velen die tweede bekering nog moeten meemaken.

Ik moet in jouw huis verblijven.

Dat is de geweldige liefde van Jezus. Dat is zijn verlangen.
Zijn passie.
Hij wil geen toevallige voorbijganger zijn.
Geen artiest waar jij als toeschouwer naar kijkt.
Hij wil echt in jouw leven komen.

Het is het diepe verlangen van God.
Ik wil je niet kwijt. Jij hebt de deur dichtgeslagen.
Maar ik wil hem weer open hebben.
Je hebt me werkelijk op het hart getrapt, maar toch wil ik met jou door.
Kom tevoorschijn, dan praten we erover.
Ik wil je troosten. Ik wil je gelukkig maken.

Jezus echt een plek krijgt waar je leeft en waar je woont.
Bij jou aan de eettafel. Dat hele gewone huiselijke.
In jou huis.

Hij klopt aan je deur. En als je open doet zal ik met je eten. Ik met hem en hij met mij.
Ik zal zeggen kijken alles is klaar schuif maar aan mijn tafel.
Hij zal zeggen alsjeblieft Jezus ik heb zoveel wat ik delen kan.

Jezus ontvangen bij je thuis....

Wat is Zacheus blij.
Hij wilde Jezus zien.
Maar Jezus zag hem.
Nodigde zichzelf uit in zijn huis.
Zo mooi.
Jezus zegt niet kom bij mij. Kom bij mij thuis.
Mag ik bij jou zijn. Mag ik bij jou eten.

Meteen klimt hij uit zijn boom.
Eindelijk iemand die mij ziet.
Vol vreugde was hij.....
Eindelijk iemand die bij mij thuis wil komen.

Jezus laat daar mee zijn werkelijk interesse en liefde zien.
Het is eigenlijk ook een fantastische vraag.
Jezus zegt eigenlijk mag ik deelgenoot worden van jou leven.
Mag ik in jouw leven komen.

Dan de reactie van mensen.
Poeh Jezus gaat bij zondaars binnen.
Hij zoekt daar onderdak voor de nacht.
Laat hij naar een hotel gaan.
Kan hij geen betere plek vinden.
Eigen volk eerst.

Poeh waarom steken we zoveel in de verloren wereld....
Laat die dominee zijn tijd besteden aan de gemeente.
Eigen volk eerst....

Zacheus staat op

In een nieuw leven.
Hij is gered.
Hij is een zoon van Abraham.

Wij zijn zonen van Abraham, zeggen de farizeers.... Natuurlijk worden wij gered dat is ons recht. Ons geboorte recht.

Hier wordt iemand wedergeboren.
Uit God geboren.
Dan ben je een zoon van Abraham.

Dit hele huis is gered.
De liefde van Jezus veranderde dit hele huis.

Het had meteen gevolgen voor het gedrag.
Redding is niet vaag.
Redding is niet in een boom zitten en kijken.
Redding is doen.
Is geven.
Is je bezit delen.

Vandaag

Tot twee keer toe zegt Jezus vandaag.
Nu....
Niet morgen.
Vandaag wil ik bij jou komen.
Vandaag is dit huis gered.

Dat is de liefde van Jezus nu met beide handen aanpakken.
Niet voor je uit schuiven.
Kom alles is klaar. Kom nu.
Ik ben nog niet klaar.
Ik blijf nog even zitten in mijn boom.

Betrokken in Gods plan....

Jezus maakt nog een keer voor zijn streven duidelijk wat hij komt doen.

Ik kom om te zoeken en te redden wat verloren is.

Wij... wij worden gered om betrokken te zijn bij Jezus plan.

Onze missie is Jezus plan.

Wij mogen net als Jezus naar mensen toe gaan die zich verstoppen in hun boom.

Zijn liefde laten zien.

Daarvoor moeten ook wij uit onze boom komen.

Ophouden om toeschouwer te zijn.

Mijn beide benen op de grond gaan staan.

In de wereld.

Dat heeft met hele concrete stappen te maken.

Zoals Leef.

De groet vraag is met wie Identificeer jij je in dit verhaal?

Ook naar deze geschiedenis kun je als een toeschouwer kijken.

Mooi wat er gebeurt met Zacheus.

Wat doet het met jou?

Wie ben jij?

Zacheus?

Een van de omstanders?

Wil jij als Jezus zijn?

Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij....

Ik ben van Jezus en Jezus is van mij.

Vragen voor de bespreking bij het jaar thema geven....

1. Met wie identificeer jij je in deze geschiedenis?
2. Ben jij een toeschouwer?
3. Wat doet de oproep 'Kom uit je boom' met jou?
4. Wij willen Jezus zien voorbijgaan. Maar het gaat hierom. Jezus ziet jou. Hij nodigt zichzelf uit in jouw leven.
5. Bekering is niet in de boom blijven zitten maar delen en geven zoals Zacheus de helft van zijn bezittingen weggeeft.
6. We moeten twee keer bekeerd worden. De eerste keer tot God. De tweede keer tot de aarde.
7. Niet in de boom groeit je geloof maar in de dalen waar het water stroomt.