



Zero Tolerance... Vriendendienst serie 'Geloven voor 'dummies''

Tolerantie

Tolerantie betekent verdraagzaamheid. Tegenwoordig is het meer elkaar gedogen.

Nederland staat bekend als zeer tolerant, een land waarin alles mag en alles kan en iedereen alles mag zeggen, we hebben immers vrijheid van meningsuiting.

Tegenwoordig mogen we trouwens heel veel ook niet meer zeggen. De waarheid bestaat niet.

Nu steeds meer roep om Zero Tolerance en lik op stuk beleid. We leven in een spannende tijd, steeds meer onverdraagzaamheid. Kijk naar de politiek en naar hoe snel de PVV groeit.

Kernvragen:

1. Hoe kan deze wereld een beter wereld worden?
2. Hoe kunnen we het kwaad overwinnen?
3. Hoe kunnen we als verschillende mensen samenleven?

De Bijbel over verdraagzaamheid

Johannes 8: 3-7

1 Kor. 13: 4-7

Romeinen 2:4

Efeziërs 2:2-3

Col. 3: 12-14

(Teksten komen op de schermen)

Conclusie: Verdraagzaamheid heeft veel te maken met jezelf kennen, liefde, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, vrede en vergeving.

God is de bron van liefde, vergeving enz... De beweging van het evangelie....

Jezus' oplossing

Wij bestrijden het kwaad door 'zero tolerance', straffen, veroordelen en wegsturen, het land uit.

Onverdraagzaamheid wordt beantwoord met onverdraagzaamheid. Kwaad vergelden we met kwaad.

Gevolgen...Het wordt alleen nog maar erger. Nog meer ellende (uitlandig zijn,

vervreemd zijn), nog meer vervreemding.

Hoe bestrijdt Jezus eigenlijk het kwaad? Jezus laat zijn licht schijnen in deze wereld. Wat doet licht?

Kom met je kwaad en kom met je zonden bij mij. Ik veroordeel je niet. Ik vergeef. Wat is vergeving....

God tolereert ons niet.

Jezus verdraagt ons niet.

Jezus droeg al onze zonden en al onze pijn....

Gods plan

1. God bouwt een nieuw koninkrijk op deze aarde.
2. Hij bouwt aan een nieuwe gemeenschap....

De kenmerken van die gemeenschap zijn:

1. Iedereen hoort erbij.
2. Iedereen is uniek
3. We hebben elkaar nodig...

Luister de preek nog eens terug op

www.koepelkerk-arnhem.nl

En verder...?

Nog meer weten over God, de kerk of de vriendendiensten? Mail je vragen aan Maurits Voogt:

koepelvrienden@gmail.com

Wil je meer weten over de gemeente, haar activiteiten of deze dienst nog eens terugluisteren? Kijk dan op

www.koepelkerk-arnhem.nl

..Of wil je met anderen tijdens een aantal maaltijden praten over geloof, christendom en God? Geef je dan op voor de Alpha-cursus. Mail Ingrid Hamelink:

www.alphacursusarnhem.nl/contact.html

Vriendendiensten zijn er elke 2^e zondag van de maand om 16:45. De flyer met de onderwerpen van de diensten die nog komen ligt

bij de uitgang op de tafel.

Recht onder deze kerkzaal is na deze dienst gelegenheid om wat te eten en even door te praten.