

Liturgie Vriendendienst 13 februari 2011

introdunctie met lied 'opzij opzij' (Herman van Veen)

welkom door gastvrouw Mirjam
zingen: opwekking 654 en 462

votum en groet

drama
gebed
lezen: Psalm 62
zingen opwekking 695

preek
zingen 'gebed om vrijheid' (Sela)
gebed door gastvrouw Mirjam

geloofsbelijdenis
zingen: opwekking 347

collecte (luisterlied opw 671)
zingen opwekking 461
zegen

na de dienst : opwekking 671

Liedteksten:

Opzij, opzij, opzij
maak plaats, maak plaats, maak plaats
we hebben ongelofelijke haast
opzij, opzij, opzij
want wij zijn haast te laat
we hebben maar een paar minuten tijd

we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan
we kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan

een andere keer misschien
dan blijven we wel slapen
en kunnen dan misschien als het echt moet
wat over koetjes, voetbal en de lotto praten
nou dag, tot ziens, adieu, het ga je goed

we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan
we kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan(6x)

Opw 654

*Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer
iedere morgen, elke dag opnieuw
U geeft mij vrede die de wereld niet geeft
U geeft mij blijdschap door uw Heilige Geest*

*Ja, de blijdschap die U mij geeft
is meer dan de vreugde die de wereld geeft
als de zon schijnt en in de donkere nacht
de vreugde van U is mijn kracht
de vreugde van U is mijn kracht*

Opw 462

refrein:

*Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.*

*Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.*

-refrein-

Opw 695

*verberg mij nu
onder uw vleugels Heer
houd mij vast
in Uw sterke hand*

*als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!*

Gebed om vrijheid (Sela)

*Maak ons vrij van de wereld Heer,
van wat ons betoverd heeft.
Niet gebonden, zoals een slaaf,
in de ban van geld en tijd.
Laat ons zien wat waarde heeft;
een schat die niet vergaat.
Vrijheid waar Uw kind in leeft,
onvoorwaardelijk aanvaard!*

*Maak ons vrij van de zorgen, Heer
Van wat ons gevangen houdt.
Vreugdeloos, onder last gebukt,
die ons bange hart benauwt.
Laat ons zien dat U ons kent;
de zorgen, onze angst.
Dat U te vertrouwen bent:
Wij zijn veilig in Uw hand!*

*Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.*

-refrein-

*Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.*

*vind rust mijn ziel
in God alleen
ken Zijn kracht
vertrouw Hem en wees stil*

*als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!*

*Maak ons vrij van de boosheid, Heer
die het vuur van liefde dooft.
Niet verzonken in bitterheid,
die van vrede ons berooft.
Laat ons zien wat liefde doet,
die angst en vrees verdrijft.
Liefde die niet dwingend is,
maar verzoent in kwetsbaarheid.*

*Maak ons vrij van de wereld, Heer
van wat onrust geeft, verwacht.
Voortgejaagd gaan wij onze weg,
zonder stilte in ons hart.
Leer ons in uw vrijheid staan,
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan,
tot de wereld wordt bevrijd!*

Opw 347

*Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.*

*Jezus, Hij is Heer,)
Hij is Heer.)4x
Naam aller namen,
naam aller namen.*

*Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:*

*Jezus, U bent Heer,)
U bent Heer.)4x
Naam aller namen, naam aller namen.*

Opw 671 luisterlied

*U schiep de zon en maan en sterrenpracht.
Vader, U bent het geheim van het leven,
alles toont Uw macht.*

*U bent alles wat mijn hart verlangt.
U bezielt mij Heer.
U houdt heel mijn leven
veilig in Uw sterke hand.*

*Refr (x2)
Lof, aanbedding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart; U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,*

Opw 461

*Mijn Jezus, mijn Redder,
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde, Heer.*

*Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht,
adem en stem, al wat ik ben,*

*ik prijs Uw naam.
U geeft regen, zon en overvloed.
Vader, U bent het geheim
van het leven, dat U bloeien doet.*

*U doorgrondt mij en U houdt van mij,
wat een wonder,
Heer, U bent heilig, hoogverheven
maar ook heel dichtbij.*

*Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam.
Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam.*

*brengen U voortdurend eer.
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en Zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.*

*U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.*