

Liturgie morgendienst 6 februari 2011:

zingen: Opw. 429 *God wijst mij een weg*
votum: Opw. 640 *waar komt mijn hulp vandaan*
groet
zingen: Ps. 24 : 5 en 3 (volgorde!)

gebed
kinderlied: Wij zullen opstaan en met Hem meegaan (E&R 317)
lezing: Lucas 4: 14 - 30
zingen: Opw. 331 breng dank aan de Eeuwige (band)
preek “*de rollen omgedraaid*”
zingen: Opw. 689 Spreek, o Heer, door uw heilig woord (band)

woorden van leven
zingen: Gez. 68
gebed
collecte
zingen: *In de hemel is de Heer* (band)
zegen

In de hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal
Hij is de Heilige, Hij is God
en Hij heerst over het Heelal

Er is kracht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!

U regeert!

Miljoenen in gereedheid
staan de engelen om Zijn troon
verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn troon.

Er is kracht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!

U regeert in onze harten
U regeert over het heelal
U regeert in ons leven
U regeert overal!