

Liturgie middagdienst 19 december 2010:

zingen: Ps. 100 (Psalmen voor nu) - band

votum en groet

zingen: Opw. 355 U die mij geschapen hebt - band

doop -

onderwijs: HC 14

zingen: Gez. 81: 3, 4 - orgel

doopvragen

bediening van de doop aan:

- Jens Nathanaël Stoel
- Hendrik Jan Jansen
- Anna Lise v.d. Linde
- Egbert Christiaan Malda

zingen: Opw. 617 een machtig Maker - band

doopgebed

kinderlied: Heer ik prijs uw grote Naam (opw. 430) - band

lezing: Matt. 1: 18 - 21

zingen: Ps. 89: 1 komende geslachten - orgel

preek - *een unieke baby*

zingen: LvK 139 - orgel

gebed

collecte, luisterlied Wijs mij de weg naar Bethlehem (Sela) - band

zingen: Gez. 47: 1, 2, 3 door al de nageslachten - orgel

zegen

na de dienst speelt de band nog enkele nummers waaronder Ps. 96 (sela)

Op de volgende pagina wat liedteksten.

Psalm 100 Psalmen voor Nu:

Juich aarde, heel de aarde, juich voor God.
Ga naar zijn huis en zing een lied voor Hem
eerbiedig en uitbundig tegelijk.
Geen ander dan de HEER is onze God.
Hij heeft ons zelf gemaakt, wij zijn van Hem.
Wij zijn het volk waar Hij voor zorgt:
een herder is Hij die ons als zijn schapen kent.

Ga binnen door de poorten met een lied
waarin Hem alle eer gegeven wordt
Bezing Zijn grote daden op het plein.
Bewoners van de aarde : zegen Hem
en dank Hem voor het goede dat Hij doet.
De liefde van de HEER gaat met je mee.
Hij gaat met jou en met je kind en kleinkind mee.

Luisterlied: Wijs mij de weg naar Bethlehem

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga
om dichtbij Hem te zijn.

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent
als Koning, zonder kroon.
U heeft uw rijkdom afgelegd:
Zo bent U Mensenzoon.

In deze nacht aanbid ik Hem,
zit aan Zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik Hem,
mijn Koning die 'k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
zijn menselijk gezicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.