



Doodzonde – deel 6 Joh. 4: 5 - 30

wellust

Hoe bespreken?

Iets over de serie. Iets over afzetten tegen / de negatieve modus. Waarschuwen is goed, is nodig, is belangrijk. Maar vanwaaruit? Vanuit de toon van Jezus: ik weet wat er aan de hand is. Waar je tegenaan loopt. Wat elke dag over je heen komt. En ik wil je helpen een antwoord te vinden.

Ik beleef, dus ik leef

Mensen zoeken naar echtheid. Echtheid wil ook worden gevoeld en beleefd. En dus gaan mensen op avontuur, ze willen beleven dat ze er zijn. Zoeken naar bevestiging in beleving. We hebben steeds sterkere prikkels nodig.

Jezus ontmoeten

In een paar woorden ontdekt Jezus de Samaritaanse vrouw aan wie ze is. Deze vrouw blijkt heel dorstig te zijn. Dorstig naar beleving. Dorstig naar: bevesti-

ging. Haar dorst is op slag over als ze met Jezus spreekt en ontdekt wie Hij is.

Ik heb iemand ontmoet die alles van me weet! Dat is zoveel meer voor haar kennelijk dan alles wat ze ooit heeft meegemaakt. Het is niet iemand die mij nodig heeft voor zichzelf. Ook niet iemand die mijn lichaam nodig heeft. Hij weet wie ik ben, ik. Het is iemand die alles van me weet en die me niet afwijst. Het is iemand die mijn hart doorgrondt en die mij belangrijk vindt. Mij, mijzelf. Het is iemand die tot mijn hart spreekt. Het betekent dat als het gaat over een huwelijk (dat bedoelt God) dat twee mensen met alles wat ze zijn, wat ze hebben, wat in hen omgaat, wat ze voelen, met elkaar worden verbonden, zich aan elkaar geven en dat je aan elkaar laat voelen en weten: dit is echt, dit is veilig. Het gaat me om veel meer dan je lichaam, het gaat me om jezelf. Het gaat om het spreken tot elkaars hart.

wellust...

Wellust is echt niet hetzelfde als seksuele aantrekkingskracht. Die is een geschenk van God. Verdient wel de juiste plek, maar is een kado van God aan mensen. Wellust is de verkromping, de verzieking ervan, het is:

- egoïsme (de kern)
- gericht op bezitten
- de ander is een middel
- sex is alleen een fysieke behoefte
- snelle bevrediging

En je blijft 'leeg' achter... Je vernietigt een ander en jezelf.

leegte gevuld...

Er is een leegte die niemand kan vullen, ook niet als je met z;'n tweeën bent. Die leegte, die die vrouw ontdekte toen ze met Jezus sprak. Toen ze ontdekte: "ik heb U gemist". Joh. 4:10 dringt tot haar door. Wat betekent het?

Preventie:

1. je relatie met God (contra egoïsme)
2. de ander als schepsel van God zien (niet als middel)
3. vooruit denken (bij twijfel aan je weerstand, maatregelen nemen)
4. horen bij de gemeente die niet verzadigd is met toespelingen en suggestieve beelden
5. zoek hulp als je vastzit

Internet:

www.settingcaptivesfree.com
www.de.driehoek.nl/page/55
www.de.driehoek.nl/page/56
www.different.nl

www.huwelijksvoering.gkv.nl/index.html

