

Nog een

Appeltje



te

schillen?

Appeltje schillen?

- God waar bent u nu?
- Bent u te vertrouwen?
- Ik kan niet geloven in God als er zoveel lijden is...

Lijden en God

- Het lijden in deze wereld komt niet van God....
 - Hij is niet de oorzaak.
- *Vragen waarom God zoveel lijden toelaat is hetzelfde als aan de minister van verkeer vragen waarom hij zoveel verkeersongelukken toelaat. Hij zou het wetboek van verkeer grijpen en zeggen: Iedere keer dat deze wet overtreden wordt, is er kans op een ongeluk*
- *Waarom vragen mensen die niet geloven in God 'waar is God?' Hoe kan het dat we zelf God hebben weggestuurd uit ons land en vervolgens bij rampen vragen 'waar is God?'*
- *Als wij vragen 'waar is God?' lijken we op een vis die vraagt 'waar is het water?' of een vogel die vraagt 'waar is de lucht?' .*

Job lijdt, zijn vrienden weten waarom:

- Ze gaan oordelen. Wij weten waarom jij lijdt. Jij hebt gezondigd. God straft. God is boos op de vrienden om deze redenering.
 - Wij denken in...
 - oorzaak-gevolg. Als...dan...
- Als er lijden is dan bestaat God niet
- Als het lijden niet weggaat is God er niet.
- Ik vraag God moet geven...



God zoekt Job op...

- Wat doet God?
 - Hij neemt Job mee naar buiten....
- 

De pleiaden



God in gesprek met Job

- Pleiaden: Een sterrengroep van ongeveer 200 sterren die zich op 450 lichtjaren van de aarde (4500 biljoen km) bevindt.
- Kun jij de pleiaden aan banden leggen? Of de ketenen van de Orion losmaken? (Job 38: 31)



Nijlpaard



God in gesprek met Job

- Een mens die met de ontzagwekkende twist – kan hij hem iets leren? (Job 40: 1 en 2)
- Zie het nijlpaard dat ik heb geschapen.... (Job 40:15)
- Is jouw arm zo sterk als die van God...(Job 40:9)
- Wat weet jij? (Job 40: 7)
- Niet of maar hoe?

Krokodil



God in gesprek met Job

- De krokodil heeft op aarde zijn gelijke niet. Het is een schepsel zonder vrees (Job 41: 25).
- Job: Nu weet ik dat er niets buiten uw macht ligt....
- Ik sprak over dingen die te groot zijn voor mij om te bevatten.
- Eerst had ik slechts over u gehoord. Nu heb ik u met eigen ogen aanschouwt.

Wat hebben we nodig?



Antwoorden
of
Troost
en
Houvast
=
Vasthouden

Wat is houvast...?

- God belooft dat hij alles (ook het lijden) zal gebruiken om jou dichterbij hem te brengen. Lijden brengt vaak mensen tot inkeer.
- Niet al het lijden wordt op aarde opgelost. God gebruikt het in zijn plan, ook al komt het niet van hem.
- Ik ben er altijd voor jou met al mijn macht. Ik geef geen antwoorden. Ik geef mezelf.
- Jij hoeft niet alles te begrijpen. Ik weet alles. Ken je grenzen. Laat los. Breng ook je lijden bij de Heer.
- Mijn plan met jou gaat veel verder dan dit leven.



Ongeïlofelijk...



God is in staat om
verschrikkingen en
vreselijke dingen niet
tegen jou maar voor jou
te laten werken.

Hoe is God aanwezig in jouw lijden en verdriet?

- Kijk naar Jezus...
- Hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde (Hebreeën 13:8).
- Luister goed naar levensverhalen.

Levensverhalen Oeganda



Oeganda

- Hoe kun je nog geloven in God als er zoveel erge dingen gebeuren in je land....?
- Cidi: Dat is een typische westerse rationalistische vraag.
- Wij hadden het nooit gered en kunnen het niet redden zonder God....

Henk van Biessum



Dit wil Henk met jou delen..

- God laat in Zijn Woord het perspectief zien waarin ons leven staat. Hierdoor krijgt ons leven en ons lijden een plek.
- God laat zich kennen als een God die mee lijdt met ziekte en gebrokenheid. Hij wil en gaat het herstellen. Dat is waar we ons aan vasthouden. Dat geeft rust en vertrouwen. Ons leven en verdere toekomst ligt in Zijn zorgzame handen.

Gods heerlijkheid in het leven

- Naar God kunnen we ook toe met onze vragen. Hij kan hier en nu herstel geven... Maar waarom duurt het dan zo lang? Wat is Zijn plan? Hoe laat Hij dit kwaad meewerken ten goede?
- Hij belooft kracht om het leven te dragen. Tot nu toe mogen we dat steeds weer ervaren.
- God zegent de omstandigheden rondom de ziekte. Er is ons nog aan niets tekort gekomen.
- Hij geeft uitzicht op een betere toekomst waar geen lijden meer zal zijn
- (Groot is Uw trouw... kracht voor vandaag; blijde hoop voor de toekomst...)